

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

KERKBLAD PGZO

juli/augustus 2024

**WEES GEZEGEND
WAAR JE OOK HEEN GAAT**



Redactioneel

Het is zomer, al zou je dat op het moment van schrijven niet zeggen.

Hopelijk krijgt u nog vele mooie dagen. In Nederland of daarbuiten.

Bergen op rennen, naar de zon of gewoon lekker thuis.

Op 23 juni schreven we weer een heel klein beetje kerkgeschiedenis : wordt Wielie Elhorst onze predikant voor de komende jaren?

Hopelijk hebben we met z'n allen de goede keus gemaakt.

De tekst op het voorblad is ontleend aan lied 814 (Zie ook pagina 9)

Wees gezegend, waar je ook heen gaat!

Namens de gehele redactie,

*Rosemarije Venema
&
Frank Odinet*



ACTUEEL DEZE MAAND



Een berg op rennen voor het goede doel

Dat gaat Menno doen

7



Word diaconaal dienstmedewerker

en maak de dienst mede mogelijk

9



Helpt u weer mee?

We zamelen toiletartikelen in.

10

3 Gusta 90 jaar | **4** DNS, architect en verjaardag |
5 Overdenking | **6** TVG | **7** Menno rent | **8** IM Jan Vos |
9 Elke dag een lied, diaconaal medewerker |
10 De Kring, Inzameling | **11** Groen geloven | **12** Kern |
13 Meditatie | **14** Uit de kerkenraad | **15** Nieuws ESV |
16 Terugblik | **17** Kerktuin, advertentie | **18** Kwaad doen |
19 Woorden doen ertoe | **20** Collectes, leesrooster |
21 Kerkdiensten, kerkomroep | **22** Agenda, Activiteit |
23 Gegevens | **24** Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN. Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden.



Gusta 90 jaar!

Ans Odinot

Het is alweer een tijdje geleden, maar echt gebeurd: Gusta Margaret is op 30 april 90 jaar geworden. Dat hebben wij gevierd tijdens een kerkdienst in het huis Eben Haëzer.

Het was een mooie dienst, er was veel belangstelling van familie en vrienden. Kinderen en kleinkinderen waren aanwezig, evenals mensen van de Suriname-Antillen Werkgroep.

Ze is wat je noemt in de bloemetjes gezet.

Gusta heeft veel contact met Peter van Beek. Dagelijks gaan zij samen naar beneden om de maaltijd te gebruiken. Met haar gezondheid gaat het redelijk, het is niet meer zoals het was, maar dat is begrijpelijk. Gusta bracht mij nog in herinnering dat zij mij geleerd heeft om BB met R klaar te maken: bruine bonen met rijst op z'n Surinaams. Het blijkt nog steeds lekker te zijn als het klaargemaakt wordt door iemand van de eetgroep.

Lucien Lafour

Jan Kok

Op 13 mei 2024 is Lucien Leonel Lafour, oud 81 jaar overleden. Lafour is bij ons vooral bekend als de architect van De Nieuwe Stad, gereedgekomen in 1993.

Het architectenbureau Lafour & Wijk (van Lucien Lafour en Rikkert Wijk) heeft zich met name ingespannen voor projecten van sociale woningbouw in een aantal Nederlandse steden. Ook in Suriname is het bureau bekend door activiteiten voor stadsherstel in Paramaribo en door de bouw van woonhuizen en ook een nieuwe Nederlandse ambassade. In ons stadsdeel werd ook de wijk Gulden Kruis ontworpen. Daardoor konden de bouwstijl van deze wijk en die van De Nieuwe Stad op elkaar afgestemd worden.

De indeling van het kerkgebouw is uiteraard ontworpen overeenkomstig de wensen van de (oorspronkelijke) vijf kerken. Belangrijk waren de vele functies, met het oog op de veelheid van kerken en culturen van ons stadsdeel. Dit heeft, naast de twee kerkzalen, geleid tot de reeks vergaderkamers en een heel gewaardeerde, centrale ontmoetingshal en ook zeer belangrijk: een keuken.



Lucien Lafour, architect van De Nieuwe Stad

31 jaar De Nieuwe Stad

Mieke van Reenen



Reserveer in uw agenda:

De kerken van De Nieuwe Stad vieren op 31 augustus en 1 september dat we alweer 31 jaar met elkaar samenleven, vieren en activiteiten ontplooiën!

Overdenking

Martine van Garderen



e dag dat ik dit schrijf is een regendagje.

Lekker voor de planten, ze doen het goed deze zomer.

Zon en regen, regen en zon, er is genoeg van. De natuur is prachtig, bloemen en vogels in overvloed.

Tijd om naar buiten te gaan, om erbij stil te staan.

Even de deur uit, een blokje om. Je komt ze tegen, de bloemen en de vogels.

Je hoeft niet ver weg. Je vindt ze in de wijk, in het park vlakbij en net over grenzen van de bewoonde wereld.

Andere route

Vorige week liep ik op een van de natuur-begraafplaatsen in Arnhem. Samen met een verdrietige familie die hun zus, moeder en oma ging begraven. De zon scheen.

Vanaf de ingang naar het graf was het een paar minuten lopen. De uitvaartleider stelde een andere route voor, via het bos naar het open veld, en dan lopen in stilte.

Wat er in het kwartiertje dat volgde gebeurde vond ik overweldigend: de stilte, het zingen van de vogels, de prachtige grassen met daartussen de bloemen in wit en roze, het zonlicht. Om me heen voelde ik de verwondering, de rust en de vrede, door het verdriet heen.

Hemel en aarde kwamen samen.

Stilstaan bij de natuur is stilstaan bij de Schepper. Dichtbij de bedoeling van het leven komen, in alle eenvoud je verwonderen over alles wat leeft. Als een geschenk aan ons toevertrouwd. Om te koesteren, voor te zorgen en van te genieten.

Dat deze zomertijd, waarin geweld en vernietiging nog steeds voortrazen, ons een beetje mag helpen om stil te staan bij het mysterie van leven.

Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.



Zomertijd

Cursus TVG en Studium Generale

Redactie

De redactie ontvangt jaarlijks uitgebreide informatie over de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) en het Studium Generale (SG), die we samengevat aan u doorgeven. Alle informatie vindt u in het onderstaande persbericht over het SG en in de op te vragen Studiegids.

Alle lessen zijn in de Paaskerk in Amstelveen, de cursus TVG wordt gegeven op dinsdagen van 27 augustus 2024 tot 22 april 2025 van 10.00 tot 13.00 uur.

Uniek Studium Generale in de provincie Noord-Holland

persbericht

Het Studium Generale is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat een aantal "afgestudeerde" cursisten van de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) het jammer vond dat deze nu afgelopen was.

Ze wilden meer! Het ging daarbij met name om verdieping en verbreding. Iedereen met belangstelling voor religie is welkom.

Net als bij TVG is vooropleiding of kerkelijke binding niet vereist. Maar het Studium Generale is niet alleen voor ex TVG-cursisten, maar voor alle geïnteresseerden. De lessen gaan over boeiende en vaak actuele onderwerpen die in relatie staan tot christelijk geloof en kerk.

Het Studium Generale heeft geen vastomlijnd programma. Cursisten geven zelf aan wat hen boeit. De coördinator zoekt bij deze onderwerpen een gekwalificeerde docent.

De lessen (meestal drie in één blok) gaan door als er minimaal 10 aanmeldingen zijn voor het betreffende blok.

In het cursusjaar 2024 – 2025 worden vier blokken van drie donderdagochtenden (10.00 – 12.30 uur) aangeboden in de Paaskerk in Amstelveen (Augustinuspark 1).

Over de inhoud van data van de blokken het volgende:

Blok 1 Nederlandse Bijbelvertalingen; docent: dr. Jaap van Dorp; data: 12, 19 en 26 september;

Blok 2 Joodse feestdagen, docent: drs. Adri van der Wal; data: 14, 21 en 28 november;

Blok 3 Het beeld in de christelijke spiritualiteit; docent: prof. dr. Wessel Stoker; data: 9, 16 en 23 januari 2025;

Blok 4 Ontstaan en ontwikkeling van Oosterse kerken; docent: Rob Mascini; data: 6, 13 en 20 maart 2025.

De kosten per blok van drie ochtenden bedragen de € 75,00. Voor het volgen van alle vier blokken is € 250,00 verschuldigd. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of kunt u mail sturen naar mevr. M. Lok: lok-funcke@hetnet.nl



Theologie voor Geïnteresseerden

Groot verzet tegen kanker

Menno de Boer



Op 5 en 6 september vindt het evenement 'Groot Verzet Tegen Kanker' plaats. Op deze twee dagen gaan wandelaars, hardlopers en wielrenners de berg 'Mont Ventoux' beklimmen.

Ik ga namens 'Bovemij' meedoen als hardloper. Als organisatie willen wij geld ophalen voor het goede doel: Strijd tegen Kanker. 50% van het geld dat opgehaald wordt, gaat naar het 'KWF' en de andere 50% gaat naar het 'Prinses Máxima Centrum'. U kunt meedoen met het sponsoren via onderstaande QR-Code of via de onderstaande website



www.grootverzettegenkanker.nl/fundraisers/menno-de-boer/donate



Bedankt voor uw steun!



In Memoriam Jan Vos

Henk Kroese en Henk de Boer

Op woensdag 22 mei is Jan Vos overleden in de leeftijd van 94 jaar. Jan Vos is geboren in Klaaswaal, onder Rotterdam.

Zijn vader was melkrijder en kennelijk sprak dat hem erg aan om later als procuratiehouder bij de Melkunie in Woerden te gaan werken.

Jan was een serieus mens, betrouwbaar en precies, zoals een boekhouder hoort te zijn.

Hij legde alles vast met potlood.

Het archief van De Nieuwe Stad bevat circa 20 ordners van hem, van elk kalenderjaar een jaarverslag van de kerk. Op de vergaderingen controleerde hij nauwgezet elk document dat ter tafel kwam en maakte hierover opmerkingen. Ook maakte hij deel uit van de financiële commissie DWB (Diemen-Watergraafsmeer-Bijlmer) en werd in 1994 boekhouder van de Gereformeerde kerk Bijlmermeer.

In 2005 gingen de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente samen, die al langer Samen op Weg (SoW) waren.

Jan stopte met zijn werkzaamheden en ik (HK) nam zijn taken over.

Jan was een solitair en bescheiden mens.

Hobby's

Jan had thuis op Gooioord een orgel en speelde in de kerk ook wel eens op het orgel en de piano. Als lid van de eetgroep op maandagavond begeleidde hij bij het begin van de maaltijd het zingen van een psalm of gezang door als voorzanger de juiste toon aan te geven.

Koken voor de eetgroep hoefde voor hem niet. Hij ging liever afwassen.

Zijn favoriete hobby's waren orgelspelen, klarinet, dirigeren, zingen en wandelen.

Dit laatste in Europa, Noorwegen, maar vooral in Zweden, zijn tweede land, waar hij economie aan de Landbouw Hogeschool in Uppsala heeft gestudeerd en vrienden had. Thuis had hij speciaal een typemachine met Zweeds toetsenbord voor brieven naar Zweden.

*Ik kijk omhoog en niet meer achter mij.
Het uitzicht moet daarboven heerlijk zijn.*

Bedachtzaam

Jan was een zwijgzaam en een bedachtzaam mens. Geen man van koetjes en kalfjes.

Als ik (HdB) met hem sprak dacht hij eerst even goed na. Hij sprak niet alleen bedachtzaam, maar wandelde ook bedachtzaam. Zo zag ik hem ook altijd met zijn karakteristieke pet op iets voorovergebogen in gedachten lopen. Als ik bij hem thuis kwam, vroeg hij of ik koffie wilde, zo ja hoeveel kopjes. Hij mat dan in de keuken precies twee kopjes af. Zelf dronk hij thee.

Verzorgingshuis

In de coronatijd ging het met Jan achteruit. Hij verhuisde van Gooioord naar een klein verzorgingstehuis in Ridderkerk in de buurt van zijn nicht Anne-Marie, die haar oom regelmatig bezocht. Hij speelde in de ontmoetingskamer op de piano geestelijke en oudhollandse liederen. De hele zaal zong dan mee. Jan is de laatste jaren altijd verbonden gebleven met onze kerk en stuurde soms kopij naar het kerkblad.

Op woensdag 29 mei hebben we in De Nieuwe Stad de afscheidsdienst gehouden. Daarna is op Westgaarde zijn lichaam gecremeerd en zijn as uitgestrooid op de begraafplaats van zijn ouders in Klaaswaal.

Jan kijkt niet meer achter zich, maar omhoog waar het uitzicht heerlijk is. Jan is terug bij zijn Schepper.



Elke dag een lied

Rosemarije Venema

In voorgaande kerkbladen was al te lezen over de digitale scheurkalender van het liedboek. Elke dag een ander lied uit het liedboek, met een beeldvertaling van mijn hand en omdat het digitaal is, is het lied direct te beluisteren. (www.rosemarije.nl/scheurkalender) De komende maanden zal ik steeds één lied met bijbehorende beeldvertaling uitlichten. N.B. In verband met auteursrechten mag ik de tekst van het lied niet plaatsen in het kerkblad.

Wees gezegend, waar je ook heen gaat

Deze zegenwens zing ik ons allen toe.
Of je nu ver op vakantie gaat,
of dichter bij huis blijft:
Wees gezegend, waar je ook heen gaat.

Wees gezegend!



Lied: 814

Tekst en melodie: Theo Goedhart

Diaconaal dienstmedewerker

Scriba

We zijn dringend op zoek naar mensen die op zondag dienst willen doen als diaconaal medewerker. Je doet dan de mededelingen, helpt bij het tellen van de collectes en bij diensten met avondmaal help je mee met het klaarzetten van de matzes en druivensap. Uiteraard word je goed geïnstrueerd en ingewerkt.



Belangstelling? Meld je bij Wolter Koolstra (tel. 06-39491793)

Diaconie, helpen waar geen helper is

De Kring

Hilda Karsijns

Op donderdag 13 juni zijn weer bij elkaar gekomen. We hebben onder andere gesproken over de zorg en daar kwam ook de politiek om de hoek kijken. Over de zorg waren er veel negatieve geluiden, maar gelukkig ook een aantal positieve. De politieke gesprekken waren al met al vervuld van veel zorgen. Hoe gaat dat nog goed komen? Verder hebben we een aantal onderwerpen verzonnen voor de komende tijd. De volgende bijeenkomst is op donderdag 11 juli. Het onderwerp is: **gezonde voeding**. De mensen krijgen aan het eind een gezonde lunch aangeboden. Vanaf half tien is er koffie/thee met iets lekkers in DNS. Allen van harte welkom



Helpt u weer mee?

Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden Zuidoost
in samenwerking met Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Net als voorgaande jaren zamelen we in juli toiletartikelen in voor Stap Verder, DNS Open Huis en het Jeannette Noëlhuis. Deze organisaties zijn actief in Zuidoost en zetten zich onder andere in voor mensen zonder papieren. Deze actie organiseren we samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG) en misschien ook met PERKI.

Stap Verder (Hoogoord) is een inloophuis waar men onder andere terecht kan voor Nederlandse les en sociaal, juridisch en medisch advies. DNS Open Huis is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur open met diverse activiteiten waaronder spreekuur maatschappelijk werk, taal- en naailes, bijbelstudie en een gezamenlijke lunch. Het Jeannette Noëlhuis (Venserpolder) is een leefgemeenschap ontstaan vanuit de Catholic Worker-beweging waar altijd een aantal ongedocumenteerden mag wonen.



Meer info vindt u op hun websites:
www.stapverder.info
www.noelhuis.nl

N.B. Afgelopen jaren zamelden we ook in voor het Harriet Tubmanhuis (Huigenbos), een kleinschalige opvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen. Zij gaven echter aan dat het inzamelen van toiletartikelen momenteel niet nodig is.

De hele maand juli kunt u op zondag voor en na de dienst toiletartikelen afgeven in De Nieuwe Stad. Bijvoorbeeld shampoo, douchegel, deodorant, tandpasta, tandenborstels, wegwerpscheermesjes, scheergel, huidcrème, hand-zeppompjes, maandverband, papieren zakdoekjes, etcetera zowel voor mannen, vrouwen als kinderen. Als zelf brengen lastig is, kunt u uw artikelen misschien met iemand meegeven?

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met Noortje de Boer (06-16934902 / edbvv@xs4all.nl) of Adri den Hertog (06-49200918 / adridenhertog@kpnplanet.nl). Wij halen dan de spullen bij u thuis op. Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Wij hopen dat u weer veel komt brengen. Stap Verder, het Jeannette Noëlhuis en DNS Open Huis zullen er erg blij mee zijn.



GOED GOED DOORGEVEN

ReShare

“Elke laag van de bevolking moet hier iets kunnen kopen, vandaar dat we werken met prijs-categorieën. Kleding in categorie 1 is het goedkoopst, 6 is het duurst. Minima kunnen hier dus terecht, studenten weten ons te vinden, maar er komen ook duurzaamheidshoppers en echte vintage-liefhebbers langs. De opbrengst komt ten goede aan ons werk elders.” Agnes Smeman is floormanager van de ReShare Store in Groningen. Samen met een aantal vrijwilligers runt ze deze tweedehandskledingzaak van het Leger des Heils, waar je ook terecht kunt voor een praatje. “We bekijken eerst wat hier ingeleverd wordt. Wat we kunnen gebruiken komt in de winkel, de rest sturen we naar onze loods in Deventer. Daar wordt alles gesorteerd wat binnenkomt bij onze eigen winkels en bij partners als Scapino, IKEA en Dobbi, en wat aangeleverd wordt via de honderden ReShare kledingcontainers die overal in Nederland staan. Een klein deel van de herdraagbare kleding en de schoenen wordt via de winkels een volgende bestemming gegeven. Het meeste gaat naar asielzoekerscentra, naar de inlooplocaties van het Leger des Heils of naar noodgebieden in het buitenland. Wat kapot is

of versleten, wordt gerecycled. Deels worden er poetsdoeken van gemaakt of plaids voor in de auto. Van een ander deel kan door vervezeling nieuwe stof gemaakt worden, die bruikbaar is voor nieuwe kleding.”

Duurzaamheid staat centraal in dit concept van het Leger des Heils, benadrukt Smeman. Samen met diverse partners wordt gestreefd naar 100% hergebruik en een volledig circulaire textielketen. Dat levert snel veel op voor mens en milieu, want de kledingindustrie is een van de meest vervuulende industrieën op aarde. Door recycling wordt substantieel bespaard op het gebruik van katoen, olie, water, pesticiden en de uitstoot van CO₂. De locaties van kledingcontainers en andere inzamelpunten zijn net als de adressen van de 16 ReShare Stores te vinden op de website van dit onderdeel van het Leger des Heils. www.reshare.nl

“Wat kapot is of versleten,
wordt gerecycled”



Vieren

Op zondag 23 juni mochten wij stemmen over de voordracht van ds Wielie Elhorst als gemeentepredikant.

Op het moment van schrijven is de uitslag van deze stemming nog niet bekend, maar als de uitslag positief is dan zullen we dat op zondag 22 september met elkaar vieren!



Bloemen uit de kerk (Omzien) *Thea Blijleven*

De bloemen van de dienst gingen naar

verwiderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven



erst de overledenen. Dat zijn: **verwiderd ivm privacy**

Wij wensen alle families en vrienden veel sterkte toe.

Sterkte voor iedereen die een ingreep of operatie moet ondergaan.

Dit is een kerkblad voor twee maanden dus daarom zullen we iedereen de beste wensen doen.

We wensen iedereen die jarig wordt een fijne dag toe en speciaal **verwiderd ivm privacy**

Wist u dat **verwiderd ivm privacy** op 13 mei hun 55-jarige bruiloft hebben herdacht?

Fijne zomer toegewenst.

Pluk de dag, hij is immers zo weer voorbij.

Gij die uw mensen onderweg
niet blindelings laat gaan:
wij danken u dat gij ons zegt
de letters van uw Naam

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas



Uit de kerkenraad

Scriba

De kerkenraad vergaderde op 7 mei. Voor het eerste agendapunt, de voortgang van het beroepingswerk, was de beroepingscommissie aanwezig.

De kerkenraad heeft een uitgebreid verslag gekregen, waarin de commissie verslag doet van haar werkzaamheden en voorstelt om ds. Wielie Elhorst te beroepen als predikant. De kerkenraad neemt met applaus deze voordracht over.

Vervolgens worden afspraken gemaakt over de communicatie, het gemeenteberaad en de kennismaking (daar heeft u al getuige van kunnen zijn).

Jaarrekening

Ook als gast was het College van Kerkrentmeesters aanwezig voor het bespreken van de jaarrekening.

In 2023 is 50% van het aandeel in De Drie Stroom verkocht aan de Church of Pentecost en is een overeenkomst met het bisdom gesloten over de uitkoop van de RK-parochie in De Nieuwe Stad.

De jaarrekening wordt onder dankzegging aan Pieter goedgekeurd.

Tevens wordt de jaarrekening van de diaconie besproken. De jaarlijkse actie heeft meer geld opgebracht dan begroot, waardoor 2023 eindigt met een batig saldo.

Op de vraag hoe de taakverdeling is tussen Simon Blijleven en Theo Kuipers wordt geantwoord dat Simon de boekhouder is en Theo de penningmeester.

De jaarrekening van de diaconie wordt onder dankzegging aan Simon goedgekeurd.

Op zondag 9 juni zullen na de dienst de jaarrekeningen besproken worden in het gemeenteberaad.

Corine Noordzij zal dan ook informatie geven over de app Donkey Mobile.

Afscheid

Nu PERKI een kerkgenootschap is geworden, is het niet meer nodig dat ouderlingen voor PERKI vanuit de PGZO bevestigd worden.

Op 12 mei zal in een gezamenlijke dienst van PGZO en PERKI afscheid genomen worden van Suzan Aipassa en Lydia Sahetapy.

Juni

De kerkenraad vergaderde op dinsdag 4 juni. Voorafgaand aan de kerkenraad was er een moderamenvergadering waarin ook ds. Johan Visser, de begeleider van de beroepingscommissie, aanwezig was. Het moderamen werd door ds. Visser geïnformeerd over het beroepingsproces en over de te nemen stappen. Voordat een predikant aan de slag kan in de gemeente moet heel wat administratie gedaan worden.

Bij de kerkenraad was ds. Johan Visser ook aanwezig bij de bespreking van de voortgang van het beroepingswerk. Er werd positief teruggeblikt op zondag 2 juni: in die dienst is ds. Wielie Elhorst voorgegaan en na de dienst heeft hij kennisgemaakt met de gemeente. Het vervolg van de procedure met onder andere de verkiezing van de predikant op zondag 23 juni is besproken.

Ds. Wielie Elhorst neemt op zondag 1 september afscheid van de Oranjekerk en is vanaf 2 september beschikbaar voor onze gemeente. Het plan is dat hij op zondag 22 september intrede doet. Plaats en tijd moeten nog worden uitgezocht.



Verkoopaktes

De notariële aktes voor de verkoop van een aandeel van de PGZO in De Nieuwe Stad aan de Ghana Presbyterian Church zijn getekend en ook de uitkoop van de RK-parochie uit De Nieuwe Stad is nu officieel getekend.

Met de ELG is overlegd hoe de diensten meer gezamenlijk kunnen zijn. In verband met de aangegane verplichtingen kan voor dit jaar het collecterooster nog niet worden gewijzigd, maar de bedoeling is dat we in 2025 voor de zomerdiensten één collecterooster hebben.

Kenneth Edam

Halverwege het jaar 2024 en op de drempel van de zomervakantieperiode hierbij het laatste nieuws vanuit de regiegroep ESV.

* Save the date: 31 augustus en

1 september 2024!

Dit jaar herdenken wij alweer de 31e verjaardag van de samenwerking van de kerken van De Nieuwe Stad. In het Kerken Overleg is besloten om deze jaardag, zoals gebruikelijk, niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

De komende tijd zal er gewerkt worden aan de invulling van een feestelijk programma.

Reserveer daarom deze twee data alvast in je agenda.

* De samenwerking tussen de PGZO en de ELG verloopt goed. Ondanks het al geruime tijd ontberen van een eigen PGZO-predikant wordt er op diverse fronten goed met elkaar overlegd en samengewerkt. Van beide kanten is de wens uitgesproken om te onderzoeken hoe deze samenwerking verder gestalte kan worden gegeven. De regiegroep ESV zal een bijdrage blijven leveren. Daarvoor zullen wij ook anderen binnen de PGZO vragen om input te leveren.

* In het kerkblad van februari 2024 is, namens het Kerken Overleg, een kort artikel gewijd aan een voorgenomen verdergaande samenwerking tussen Stap Verder en DNS Open Huis. Het aangekondigde onderzoeksrapport dat in het voorjaar 2024 zou worden uitgebracht, laat voorlopig op zich wachten, omdat er binnen Stap Verder eerst het nodige moet worden uitgewerkt.

* Ondertussen verlopen de programma's binnen DNS Open Huis gestaag door. In de maand mei is een budgettraining gestart in samenwerking met SKIN (Samen Kerk in Nederland).

De deelnemers aan deze training zijn daar zeer enthousiast over. Een nieuw onderdeel in het aanbod op de locatie betreft medische hulpverlening door "Dokters van de Wereld". Zij zijn elke laatste vrijdag van de maand aanwezig.

Het tekort aan vrijwilligers blijft een belangrijk punt van aandacht voor DNS Open Huis. Voel je je aangesproken: neem contact op met Kenneth of Mieke!

De financiering van het project is, dankzij werk van de Lutherse Diaconie voor 2024 geheel rond door middel van subsidies van diverse fondsen.

* Nu Perki een zelfstandige kerk is geworden, is er een nieuwe fase aangebroken in de samenwerking en hun deelname in het Kerken Overleg.

De komende tijd zal worden besproken hoe de samenwerking in deze nieuwe situatie zal worden vormgegeven.

* Vredesavond, 15 september, in de wereld van nu nog belangrijker dan voorheen, zal dit jaar gevierd worden samen met PERKI, RK EN RPC. De ELG heeft al aangegeven volgend jaar ook mee te willen doen.

* In het Kerken Overleg is besproken om te zoeken naar een manier om de coördinatie van gezamenlijke vieringen verder te stroomlijnen. Het doel hiervan is dat de diensten beter verlopen en dat het de voorgangers ontlast.

* De regiegroep heeft het voornemen om in het najaar, in de maand oktober, een gemeentegesprek te beleggen.

* De Raad van Kerken Amsterdam wil het belang van de vele kerken in Amsterdam op verschillende manieren onder de aandacht brengen tijdens het jubileum (750 jaar) van de stad Amsterdam. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een groots korenfestival begonnen: Motto: Helend zingen, het verhaal van religieuze koren voor de stad.

Locatie: de Oude Lutherse Kerk op het Spui.

Datum: 23 november 2024 van 12 tot 17 uur.

Meer informatie volgt later.



Terugblik Gemeenteberaad 9 juni

Corine Noordzij

In het Gemeenteberaad van 9 juni werden de jaarrekeningen van PGZO en diaconie PGZO toegelicht. En er was een presentatie over de app Donkey Mobile.

Deze app ondersteunt de onderlinge communicatie in een gemeente en maakt betalen per QR-code mogelijk.

Na afloop was een van de vragen om nogmaals inzicht in de kosten te geven.

Financiële plaatje Donkey Mobile

* De app kost € 80,- per maand bij max. 200 gebruikers.

* IOS licentie (Apple Store) kost per jaar € 99,-

* Google Store licentie kost eenmalig € 40,-

* De opstartkosten bedragen eenmalig € 400,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Bron: www.donkeymobile.app/kosten

Samengevat:

* Per jaar kost de app dus € 960,- (12 x € 80,-) + €

99,- IOS licentie = € 1.059,- + 21% BTW

* Hier komt eenmalig bij € 440,- + 21% BTW

(opstartkosten + Google Store licentie)

Het gaat om een professionele app die naar onze wensen wordt ingericht. Ondersteuning om de app gemeentebreed te gaan gebruiken is in de prijs inbegrepen.

Het Gemeenteberaad werd afgesloten met de volgende opmerking, gemaakt door een van de aanwezigen: online worden er veel zaken gratis aangeboden.

Dit kan omdat gebruikers 'betalen' met het geven van allerlei persoonlijke gegevens.

Deze gegevens worden vervolgens verkocht.

De app van Donkey Mobile is goed beveiligd en gegevens worden op een afgeschermd server opgeslagen.

Aan het respecteren van privacy hangt een prijskaartje.

Hoe we verder gaan met Donkey Mobile hoort u komend najaar.

Wilt u nu al meer weten?

Neem dan contact op met Corine Noordzij (06-27246722).



Kerktuin (11)

Henk de Boer

Dipladenia

De dipladenia, ook mandevilla genoemd, komt oorspronkelijk uit tropisch Centraal- en Zuid-Amerika en bloeit de hele zomer non-stop door. Het is een klimplant en de bloemen kunnen wit, geel, roze of rood zijn. In de kerktuin staan er twee, een witte bij de kerktoren en rode in een pot omringd door lobelia's en petunia's.



advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl



Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Waarom mensen elkaar kwaad doen

Jannetta Bos

De door mij zo bewonderde Judith Herman schrijft in haar boek Trauma en herstel: *'De meest algemene reactie op wreedheden is om ze uit het bewustzijn te verbannen. Sommige schendingen van de maatschappelijke code zijn te gruwelijk om hardop te worden genoemd: dat is de betekenis van het woord onuitsprekelijk.'*
'Wreedheden laten zich echter niet wegstoppen. Zo sterk als het verlangen is om wreedheden te ontkennen, zo sterk is ook de overtuiging dat ontkennen niet helpt. In sprookjes en legenden wemelt het van de geesten die weigeren in hun graf te rusten voordat hun verhaal is verteld. Het kwaad wil aan het daglicht worden gebracht. Dat de waarheid omtrent vreselijke gebeurtenissen wordt onthouden en verteld, is een voorwaarde voor herstel van de menselijke orde enerzijds en de genezing van individuele slachtoffers anderzijds.'

Vanuit mijn vak als psychotherapeut wil ik kort enkele gedachten delen over waarom mensen hun medemens zoveel leed kunnen aandoen, waarom genocides zoals in Bosnië, Rwanda, Soedan kunnen ontstaan. Veel getraumatiseerde mensen die ik heb mogen behandelen zoeken naar betekenisverlening. Het gaat om een zoekend proces naar proberen te begrijpen, naar woorden geven aan het onbegrijpelijke.

Collectief moorden

Mensen kunnen andere mensen collectief vermoorden als de medemens tot 'een ander' gemaakt wordt. Immers, als ik beseft dat, als ik jou pijn doe, jij hetzelfde voelt als ik wanneer mij pijn aangedaan wordt, kan ik jou dat niet meer aandoen. Bij genocides, tijdens oorlogen, worden medemens ontmenselijkt. Door de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog Untermenschen te maken. Door mensen kakkerlakken te noemen, zoals in Rwanda gebeurd is. Door mensen uit te sluiten en collectief te stigmatiseren. Medeleven vereist het besef dat het slachtoffer een mens is die pijn voelt als ieder ander.

Mijn medemens gelijk aan mij?

Een ander element is: kan ik verdragen dat mijn medemens gelijk is aan mij en tegelijkertijd anders is dan ik? Tijdens collectief geweld wordt niet verdragen dat de ander anders is en dat we toch bij elkaar horen. Worden verschillen niet verdragen. Ontstaat racisme, antisemitisme, genocide.

Empathie

Vanuit de psychotherapie wordt het belangrijk gevonden dat we kunnen mentaliseren. Dat we ons de gevoelens van anderen kunnen voorstellen. Hoe ontstaat dat? Als we als kind veilig genoeg kunnen opgroeien, leert een kind om zijn emoties als van zichzelf te herkennen. Er kan een eigen innerlijke binnenwereld ontstaan die anders is dan die van een ander mens, van de buitenwereld. Daarna leert een kind al jong de gevoelens van de andere mensen om hem heen te herkennen. Op die manier ontwikkelt zich empathie, medeleven met een ander. Tegengif van ontmenselijking en haat is empathie met de ander / met het slachtoffer, overeenkomsten beleven, de plaatsvervangende ervaring beleven van het lijden van de ander, de ander die lijdt willen helpen. Tegengif is hoop.

Hoop is tegengif



Kan iedereen dader worden?

Kunnen we eenvoudig meegesleept worden door groepsdruk, door collectieve processen? Nee, is mijn stellige antwoord. Dat is me een te gemakkelijk antwoord. Graag verwijs ik naar Eva en Adam, de eerste mensen. De bijbel reikt ons een belangrijke metafoer aan. De appel werd aangereikt door de slang. Hiermee kreeg de mens een keuze. Kies ik voor het goede? Of kies ik voor het kwade? De mens kreeg een eigen verantwoording. Een prachtig bijbelverhaal over keuze, verantwoording, geweten.



Mensen zijn in staat om in tijden van nood naast de ander te staan. Daarover gaat het volgende gedicht van Paul Celan, Joodse overlevende van de holocaust. Hij schrijft in zijn dichtbundel

Ademkeer

*'Dwars door de kolken
van de somberte,
langs de glanzende
wondenspiegel heen:
daar worden de veertig
ontschorste levensbomen gevlot.*



*Jij, de enige tegen-
zwemmer, jij
telt ze, raakt ze
een voor een aan.'*

**Dat wij allen in staat mogen zijn
om een tegenzwemmer,
een naaste te zijn.**

Woorden doen ertoe

Margreet Ton

In mijn jeugd werd vaak gezegd: schelden doet geen pijn. Is dat wel zo? Voor mijn opleiding (Nederlands MO-A) moest ik stage lopen en les geven aan een groep studenten van buitenlandse komaf. De les ging vanuit het Engels naar het Nederlands. Op een gegeven moment legde ik gloedvol iets uit en gebruikte daarbij het n-woord. Een van de studenten onderbrak me en wees me erop dat ik dat n-woord genoemd had.

Met tranen in zijn ogen zei hij, dat dit hem pijn deed. Ik bood mijn excuses aan en zei dat ik vooraf aan een Surinaamse vriend gevraagd had of ik dat zo kon uitleggen. Volgens hem kon dat wel. Ja, reageerde mijn student, voor hem misschien wel, maar voor mij niet. Ik heb hem beloofd nooit meer het n-woord te gebruiken. Zo blijkt: woorden doen ertoe. En schelden kan wél pijn doen. Wees daarom alert op wat je zegt. Voordat je het beseft, kwets je iemand.

Voordat je het beseft, kwets je iemand.

Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

7 juli Pastoraat juli	B/L
14 juli Eigen pastoraat	B/P
21 juli Eigen koren	B/P
28 juli Kerkmuziek	B/P
4 aug. Exploitatie gebouwen	B/P
11 aug. KinA Zomerzending	D/L
18 aug. Tekort kerkblad	B/P
25 aug. Eigen pastoraat	B/P

Collecten mei, DNS

5 mei	
Diaconie (jongerenwerk)	115,70
Eigen gemeente	110,30
Uitgang (Kerk in Actie - Noodhulp)	106,55
9 mei, Hemelvaart met ELG *)	
Diaconie	69,55
Eigen gemeente	85,55
Uitgang: Diaconaal	52,85
12 mei, met PERKI *)	
Diaconie (Stap Verder)	446,10
Eigen gemeente	690,15
Uitgang (Kerk in Actie - Binnenl. diaconaat)	258,91
19 mei	
Diaconie (steun aan particulieren)	138,30
Eigen gemeente	139,85
Uitgang (Kerk in Actie - Pinksterzending)	210,90
26 mei	
Diaconie (steun aan opvanghuizen)	77,20
Eigen gemeente	109,05
Uitgang (Kerk in Actie - Missionair werk)	116,60
Totaal	2727,56

*) 1/3 voor ELG resp. PERKI

Bijbel leesrooster

Juli	Augustus
1 2 Timoteüs 1	1 1 Samuël 2
2 2 Timoteüs 2	2 1 Samuël 3
3 2 Timoteüs 3	3 1 Samuël 4:1-23
4 2 Timoteüs 4	4 1 Samuël 4:24-52
5 Petrus 1	5 1 Samuël 5
6 Petrus 2	6 1 Samuël 6
7 Petrus 3	7 1 Samuël 7:1-30
8 Petrus 4	8 1 Samuël 7:31-58
9 Petrus 5	9 1 Samuël 8
10 Psalm 56	10 Psalm 59:1-10
11 2 Petrus 1	11 Psalm 59:11-18
12 2 Petrus 2	12 1 Samuël 19
13 2 Petrus 3	13 1 Samuël 20:1-26
14 Ruth 1	14 1 Samuël 20:27-21:1
15 Ruth 2	15 1 Samuël 21:2-16
16 Ruth 3	16 1 Samuël 22
17 Ruth 4	17 1 Samuël 23
18 Psalm 57	18 1 Samuël 24
19 1 Samuël 1	19 Psalm 60
20 1 Samuël 2:1-11	20 1 Samuël 25:1-22
21 1 Samuël 2:12-36	21 1 Samuël 25:23-44
22 1 Samuël 3	22 1 Samuël 26
23 1 Samuël 4	23 1 Samuël 27
24 1 Samuël 5	24 1 Samuël 28
25 1 Samuël 6:1-7:1	25 1 Samuël 29
26 1 Samuël 7:2-17	26 1 Samuël 30
27 1 Samuël 8	27 1 Samuël 31
28 1 Samuël 9	28 2 Samuël 1:1-16
29 1 Samuël 10	29 2 Samuël 1:17-2:7
30 1 Samuël 11	30 2 Samuël 2:8-3:1
31 Psalm 58	31 Psalm 61



Kerkdiensten

In juli dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 7 juli

Dienst met ELG
DNS 10.00 uur ds. Greteke de Vries
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 14 juli

Dienst met ELG
DNS 10.00 uur ds. Gerrit Riemer – ELG
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 21 juli

Dienst met ELG
DNS 10.00 uur ds. Gerrit Riemer – ELG
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 28 juli

Dienst met ELG
DNS 10.00 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

In augustus dienst in De Drie Stromen

Zondag 4 augustus

DDS 9.30 uur Nelly Versteeg
O: Hanna Fokkens D: Wolter Koolstra

Zondag 11 augustus

DDS 9.30 uur Haydy Nelson
O: Rita Conijnenberg D: Wolter Koolstra

Zondag 18 augustus

Avondmaal
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 25 augustus

DDS 9.30 uur Ds. Hantie Kotzé
O: Jan Kok D: Henk Konings

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 1 september

Verjaardag DNS
DNS 11.00 uur ds. Hugo Vlug en anderen
O: Mieke van Reenen -

Zondag 8 september

Startzondag + Avondmaal
DNS 9.30 uur ds. Mart Jan Luteijn
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 15 september

Vredeszondag PGZO + PERKI
DNS 9.30 uur Martine van Garderen
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 22 september (intrededienst onder voorbehoud)

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 29 september

DNS 9.30 uur ds. Piet Vliegthart
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen

In juli en augustus zomerstop
8 september: ds. Hugo Vlug
22 september: ds. Hantie Kotzé

Eben Haëzer, Wisseloord 369,
elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
28 juli: Bart Niek van de Zedde
25 augustus: Jelmer Heeren
29 september: Jelmer Heeren

Uw kerk is live

Redactie



De Kerkomroep, waarbij de PGZO is aangesloten voor het via internet volgen van onze kerkdiensten, krijgt nog vaak de vraag of de kijkers een signaal kunnen krijgen als de te volgen kerkdienst live gaat. Het korte antwoord is dat dit allang opgelost is, **via de kerkomroep-app kan men opgeven dat men het live-gaan-signaal wil ontvangen**. Een uitvoeriger uitleg is via de redactie te verkrijgen.

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

Juli 2024

1	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
2	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerkenraad	DDS
3	10.00	Rommelmarkt	DDS
8	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
10	10.00	Rommelmarkt	DDS
11	09.30	De Kring	DNS
15	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
16	19.30	Kerngroep Diac.&Past.	DDS
17	10.00	Rommelmarkt	DDS
22	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
24	10.00	Rommelmarkt	DDS
29	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
31	10.00	Rommelmarkt	DDS

Augustus 2024

5	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
7	10.00	Rommelmarkt	DDS
8	09.30	De Kring	DNS
12	18.00	Eetgroep DNS	DNS
14	10.00	Rommelmarkt	DDS
15	16.00	Gespreksgroep	DNS
		Verlies van een dierbare	
19	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
20	19.30	Diac. & Pastoraat	DNS
21	10.00	Rommelmarkt	DDS
22	16.00	Gespreksgroep	DNS
		Verlies van een dierbare	
26	18.00	Eetgroep DNS	DNS
27	19.30	Moderamen	DNS
28	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS
29	16.00	Gespreksgroep	DNS
		Verlies van een dierbare	

September 2024

2	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
3	19.30	Kerkenraad	DNS
4	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp	DNS
9	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
11	10.00	Rommelmarkt	DNS
12	09.30	De Kring	DNS



Activiteit in beeld

"Wie wil de bloemen wegbrengen?"

Die vraag klinkt elke zondag, maar eerst is er een groepje enthousiaste vrijwilligers dat er, week in week uit, voor zorgt dat die mooie bloemen er ook zijn.

Hier zien we Adri bezig met die taak.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458

Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring

schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam

NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: vacant

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Hannie Kraan 06-38909170

hanniekraan@kracoconsult.com

Eddy Reefhuis 06-44882032

eddyreefhuis@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar

communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden

overgemaakt op bankrekening

NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

S.v.p. naam en adres vermelden.



Kindernieuws

Alle (klein)kinderen die geslaagd zijn, gefeliciteerd!

