

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

KERKBLAD PGZO

september 2024



**WELKOM
WIELIE ELHORST**

Redactioneel

Op de voorkant staat Wielie Elhorst, vanaf 1 september is hij onze dominee! Op 8 september gaat hij al voor in de startzondag en op 22 september vieren we zijn intrededienst.

In het interview op pagina 6 en 7 kunnen we Wielie al wat leren kennen. Alle goeds gewenst, namens de gehele redactie,

*Rosemarije Venema
&
Frank Odinet*



ACTUEEL DEZE MAAND



Wielie Elhorst
Leer onze dominee
wat kennen

6,7



Welkom bij de Kring
Op donderdag 12/9

9



**Een berg op rennen
voor het goede doel**
Dat gaat Menno doen

22

3 Intrededienst | 4 Vrijwilligersavond | 5 Overdenking |
6,7 Interview | 8 IM Dette | 9 Elke dag een lied |
10 De Kring, Film | 11 Groen geloven | 12 Kern |
13 Meditatie | 14 Uit de kerkenraad | 15 Restaurant, Gaven |
16 Pastoraal overleg en gedachtenisdienst |
17 Kerktuin, advertentie | 18 Dankwoord, Kerkbalans |
19 Kerktaxi, Verhuisbericht | 20 Collectes, leesrooster |
21 Kerkdiensten, Vredeszondag | 22 Agenda, Activiteit |
23 Gegevens | 24 Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente
te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN.
Het motto van de gemeente is:
Vieren, Omzien, Verbinden.



In 2015 werd de intrededienst van Justine Aalders geleid door Jan van der Meulen.
In 2024 zal op 22 september de intrededienst van Wielie Elhorst geleid worden door Justine Aalders.
Wij zien ernaar uit!



Vrijwilligersavond

Jan Kok

Op 26 juni vond in De Nieuwe Stad de feestavond voor vrijwilligers van de kerk plaats. Bij ons betekent dat: een feestavond voor iedereen.

Na de hartelijke ontvangst zetten we ons schrap voor het hoofdprogramma in de Grote Kerkzaal, een optreden van de (christelijke) cabaretier/zanger/schoolleraar/auteur (enzovoort) Tim van Wijngaarden, artiestennaam TIMZINGT.

In een afwisseling van teksten, liedjes en gedichten gaf Tim ons een beeld van een orthodox protestantse jeugd in het dorp Giessenburg, waar zich aan weerszijden van het riviertje de Giessen twee gescheiden werelden bevonden, hervormd en gereformeerd.

Alleen tijdens de strenge winters van vroeger ontmoetten de twee geloven elkaar vriendschappelijk op het ijs van de Giessen.

Ook door het delen van Tims ervaringen als docent op een middelbare school vloog de avond om.

Daarna werden de aanwezigen nog lang gastvrij verwend, hulde aan de organisatoren en de hen assisterende vrijwilligers.

Voor wie nog meer van Tims teksten wil genieten wijzen we op zijn boek (al de tweede druk)

Timzingt: Heus niet voor elke dagboek, uitg. Ark Media (kosten € 22,-).



Overdenking

Haydy Nelson

Na fantastisch mooie zomermaanden in Nederland of daarbuiten gaan wij met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht vol goede moed beginnen aan een nieuwe start.

De activiteiten in beide kerkcentra van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost gaan weer langzaam beginnen.

Aan het begin van een nieuw seizoen laten we meestal onze gedachten gaan naar wat achter ons ligt ter voorbereiding op wat gaat komen. Persoonlijk herdenk ik dat ik precies 55 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost/Bijlmermeer kwam wonen.

Een vakantieperiode toen in Nederland werd omgezet in een werk- en studieverblijf.

En uiteindelijk studieverblijf omgezet in wonen, het stichten van een familie, dus een definitieve keuze voor de Bijlmermeer.

Ik heb de Bijlmer zien groeien maar ook bloeien.

Een wijk bedoeld om gelaagd te wonen in het groen, het maaiveld voor voetgangers, de drevens voor de auto's en nog hoger de metro.

Nooit eerder had ik meegemaakt hoe een wijk uit de grond werd gestampt en uitgroeide tot een stad van maar liefst 80.000 inwoners, komend uit vele delen van de wereld.

Een smeltkroes van culturen, een kweekvijver als model voor het nieuwe samenleven?

Verrijking voor de wijk

Deze maand is er ook de verjaardag van het kerkcentrum De Nieuwe Stad, 31 jaar geleden opgeleverd. Hoe anders kunnen de dingen gaan. Aanvankelijk zou er geen kerk en religie meer zijn volgens de politieke bestuurders van toen, 55 jaar geleden.

Sommige mensen hadden een maatschappij voor ogen waarin kerk en religie hadden afgedaan en secularisme de nieuwe religie was geworden. Zou het verhaal van het Koninkrijk van God en het geloof in Jezus Messias voorbij zijn? Zouden de richtinggevende oude verhalen het afleggen tegen dit moderne denken?

Waren gelovige mensen achterlijke zielen?

Vragen toen en eigenlijk nu nog.

Echter, de kerken zijn in deze wijk niet meer weg te denken. Ze zijn er gekomen, liefst één PGZO kerk met twee gebouwen, in Bijlmermeer en Reigersbos.

Het aantal gelovige christenen werd versterkt door de komst van christenen uit verschillende landen, uit Indonesië, Suriname, Caraïbisch gebied, en Afrikaanse landen.

Hun eigen traditionele christendom mag gezien worden als een verrijking van het christelijke landschap in de wijk. Zij hebben eigen vormen van liturgie meegebracht, eigen liederen in hun eigen talen. Samen op weg en zo een grote christenfamilie vormend.

Participatie in het kerkcentrum zal deze maand extra worden benadrukt door de gezamenlijke oecumenische viering in verband met de verjaardag van De Nieuwe Stad op de eerste zondag.

Geduld, tolerantie, en inlevingsvermogen

Door deze ontmoetingen komen we als gelovigen dichterbij elkaar. En ook leren we, dat samenleven en samen kerken vragen om geduld, tolerantie, en inlevingsvermogen.

De ander in zijn eigenheid de ruimte geven om zo tot goede relaties te komen.

Dit kost allemaal tijd. Bij een nieuwe start hoeft niet alles al in kannen en kruiken te zijn.

Natuurlijk zijn er de kerkdiensten deze maand in De Nieuwe Stad.

En via de nieuwsbrief en de agenda is te lezen over andere activiteiten in de beide kerkcentra alsook in het Diaconaal Centrum Stap Verder.

Deze maand zal ook de intrededienst zijn van een nieuwe PGZO-predikant, waar we naar uitkijken. Gelukkig, het verhaal van Jezus en de profeten gaat door en is nog lang niet voorbij. Aan ons de taak om te blijven bouwen aan onze geloofsgemeenschap, hoe klein ook. Laten we met elkaar er een inspirerend seizoen van maken.

Achterlijke zielen?

De gemeente heeft gestemd

Zondag 23 juni heeft na de kerkdienst de stemming plaatsgevonden over het voorstel om dominee Wielie Elhorst te beroepen. De uitslag is, dat Wielie nu officieel onze predikant is. Zie ook het verslag van de kerkenraad op pagina 14.

Interview met Wielie Elhorst

Frank Odinet

Hartelijk gefeliciteerd! Hoe vind je het dat je beroepen bent in onze gemeente?

Ik ben buitengewoon tevreden dat 94% van de gemeenteleden voor heeft gestemd. Het was een bevestiging van de warmte waarmee ik ben ontvangen en het is een voldoende basis om hier aan het werk te gaan. Ik ben natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar de inhoud van de tegenstem.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Ik heb lang in het jeugdwerk van de kerk gezeten. Na achttien jaar was het mooi geweest en kwam het gemeentepredikantschap op mijn pad en nog weer later het LHBTI-predikantschap. In de Oranjekerk was mijn aanstelling tijdelijk, omdat ik daar hulppredikant was, dus ben ik weer om me heen gaan kijken. Na een negatieve ervaring had ik er even genoeg van, maar toen de vacature van de PGZO onder mijn aandacht werd gebracht, kreeg ik weer zin.

Uit wat voor een nest kom je?

Ik ben een kind van heilssoldaten. Ik heb een fijne jeugd gehad. Het enige nadeel was dat we erg veel verhuisd zijn, wat wel eens moeilijk was. Maar het heeft me ook geleerd flexibel te zijn. Het Leger des Heils in Nederland was in zijn algemeenheid een conservatieve organisatie, maar mijn ouders waren liberaal in hun standpunten als heilsofficieren. Zij accepteerden mijn homoseksualiteit.

Wat sprak je aan in de vacature?

De rijke geloofscultuur en het multiculturele karakter van Amsterdam Zuidoost.

Wat vind je ervan dat de gemeente vooral uit ouderen bestaat?

Zo kijk ik er eigenlijk niet tegen aan. Ik neem de situatie zoals deze is: zo is de gemeente van Jezus Christus in Amsterdam Zuidoost.

Wie van onze gemeente kende je al?

Ik kende Rosemarie Venema al vanuit mijn tijd bij JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ruim tien jaar geleden, waar zij een poosje vrijwilliger voor was. Ik kende ook Arjan van Lagen, van het Werkverband van HomoTheologen en Frits Brommet als medebestuurder van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging. ►



Wat is je muzikale oriëntatie?

Ik ben opgegroeid met de muziek van het Leger des Heils. Dat is muziek in de stijl van Johannes de Heer. Ik heb als kind geïnfant op de cornet en in muziekkorpsen van het Leger tweede alt en tweede trombone gespeeld, maar het is nooit een groot succes geworden.

Ik heb ook geen instrumenten meer. Maar zingen is wel mijn grote passie. Ik zing bij Galakoor Queer Klassiek (waar ik voorzitter van ben) en dat wil ik ook zeker blijven doen.

Dat is ongeveer de enige hobby die ik naast mijn werk kan beoefenen.

Mijn vader zette graag klassieke muziek op en soms als wij, mijn jongere broer en ik in bed lagen, zette hij de intercom vast met een lucifer, zodat wij de muziek in onze slaapkamer konden horen.

Wat hobby's betreft: naast zingen heb ik veel plezier in koken voor vrienden.

Wat is je eerste aandachtspunt?

Het eerste aandachtspunt in de PGZO is de zondagse dienst. Ik ga wat vaker voor de eerste anderhalf jaar, zodat er in de diensten op zondag weer wat meer herkenning ontstaat.

Ik vind dat een fijn begin, want ik bereid graag diensten voor. Mijn kracht, zo heb ik ontdekt, ligt in gemeenteopbouw.

Ik ben iemand van *we gaan er tegenaan*.

Ik probeer steeds open te staan voor momentum, voor kansen.

Waar geloof je in?

Ik geloof dat er in mij geloofd wordt. Op die basis mag ik steeds zoeken naar en werken aan een gelovige levenshouding en een zinvol bestaan. Als christen geloof ik dat we God het beste leren kennen door Jezus Christus, die de dood overwon en nog altijd met ons mee onderweg is naar het rijk van God, dat soms even werkelijkheid wordt.



Wat betekent de Bijbel voor je?

De Bijbel is een lastig boek, maar het is ook een heel rijke bron van verhalen die ik in mijn leven niet kan missen.

Waar word je blij van?

Ik word blij van kleine dingen, van vriendschap, van mijn werk, van het verhaal van het geloof.

Waar ben je bang voor?

Ik ben bezorgd over de huidige ontwikkelingen in onze samenleving, zoals de opkomst van extreem rechts. Misschien is er wel een verband met de ontkerkelijking van ons land.

Wat is je heilig?

Dat de verhalen van onze christelijke traditie zullen worden doorverteld.

Wat ga je de komende tijd doen?

Ik ga tweemaal per maand voor in de dienst vanaf september. En verder wil ik vooral de gemeente beter leren kennen: de activiteiten, maar vooral ook de mensen. Het is mijn bedoeling om alle actieve gemeenteleden te gaan bezoeken.

Zingen is wel mijn grote passie

In Memoriam Dette Dharmu

Frank Odinot



Ze heette officieel Rajkooari Dharmu, ik leerde haar kennen als Dette.

Vooral Ans had veel contact met haar. Ik werd erbij geroepen als Dette technische problemen had, bijvoorbeeld met het televisieabonnement en het instellen van apparaten. De laatste twee jaar beheerde ik haar banktegoeden.

Dette had het altijd druk met anderen. En ze was meestal heel opgewekt.

In de coronatijd overleed Han. Dat was een grote klap voor haar.

Twee jaar geleden kwam Dette op de rand van de dood te staan door een herseninfarct. Ze raakte eenzijdig verlamd.

Dat ze toch is blijven leven is misschien wel te danken aan haar dochter Zeeda, die meteen uit Amerika overkwam.

Ik kreeg de indruk dat zij toen ze haar dochter zag, weer wilde leven.

Dette was ongelooflijk gemotiveerd om op te knappen. Ze deed enorm haar best bij de fysiotherapeut.

Trots vertelde ze dat ze weer een tiental meters had gelopen met haar rollator.

Zo ook de 15e juni. Ze was die dag opgewekt en vol leven. Ze liet ons zien hoe goed ze kon lopen, we hebben er zelfs een filmpje van gemaakt.

Groot was dan ook onze verbijstering toen wij 's avonds tijdens een verjaardagsfeestje van onze kleinzoon werden opgebeld met de mededeling dat ze gestorven was.

Maar we hebben daar vrede mee, want het was een zwaar leven de laatste twee jaar.

Ze had voortdurend pijn, ondanks alle hulpmiddelen en ondanks de liefdevolle verzorging in het Henriette Roland Holsthuis.

Nu heeft ze geen pijn meer en is ze vredig ingeslapen.

We zullen haar herinneren zoals op de kaart beschreven staat:

een lieve, hartelijke, vrolijke en hardwerkende vrouw met enorm veel doorzettingsvermogen.

Aan het eind van het door mij geleide uitvaartritueel zei ik een gebed:

Eeuwige, hier staan wij voor uw aangezicht. Wij leggen het lichaam van Rajkooari Dette Dharmu in uw handen.

Al valt het ons zwaar om haar lichaam te laten gaan, wij vertrouwen dat haar ziel eeuwige rust zal vinden. Droog onze tranen en laat de bitterheid uit ons hart verdwijnen, want wij weten dat ieder mens geboren is om lief te hebben en dat ook Rajkooari in die Bron van liefde zal opgaan.

Zoals een eenzame komeet die opgaat in het stralende licht van de zon, zo zullen wij allen geborgen zijn in uw liefde.

Rajkooari Dette Dharmu zal in ons hart verblijven tot in lengte van dagen.

Mens, gedenk dat je stof bent en dat je tot stof zult wederkeren.

En zoals in openbaring staat geschreven: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, wat er eerst was is voorbij gegaan.

Amen.



Elke dag een lied

Rosemarije Venema

In 2013 kwam het nieuwe liedboek uit, een boek gevuld met meer dan duizend liederen. Alhoewel we best geregeld een nieuw lied zingen in de viering, blijven er nog honderden onbekend, Het lied dat ik vandaag wil uitlichten, is zo'n onbekende voor de meesten van ons.

God soms is het donker

Dit relatief korte liedje begint somber, het omschrijft in de eerste twee regels een gevoel dat we allemaal misschien wel eens hebben. Als je je somber voelt dan duik je vaak in elkaar, je laat je hoofd en je schouders zakken. Je kruipt in bed of in een fijne stoel, als je daar blijft zitten dan blijf je vaak ook hangen in dat gevoel.

In de volgende regels lezen we hoe God ons ziet en weer uit die duisternis haalt. Wat mij erg aanspreekt in dit lied dat is de vraag die daarna klinkt:



Zitten of opstaan?

Niet dat het altijd zo makkelijk is om uit zo'n somber gevoel op te staan, maar als ik dit lied zing, dan voel ik dat de melodie en de tekst mij motiveren om een keuze te maken.

Het eindigt dan ook met de opbeurende woorden: "Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht!" Kom uit je schulpje, recht je rug, dan voel je de zon op je gezicht.

Ik?
Ik wil de zon op mijn gezicht!

Lied: 854
Tekst: Gerard van Midden
Melodie: Gerard van Amstel

De Kring

Hilda Karsijns

Afgelopen donderdag 8 augustus zijn we, helaas met een klein groepje, weer bij elkaar gekomen. Onder leiding van Toni Termeulen hebben we in de grote kerkzaal gezongen. Op 12 september komen we weer bij elkaar in DNS. Wat we gaan doen is een verrassing. Vanaf half tien is er koffie/thee met iets lekkers. Iedereen is van harte welkom.



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra



In de periode 2024-2025 staan er weer filmvoorstellingen in De Nieuwe Stad op het programma.

September is doorgaans een drukke maand. Daarom starten we later, op woensdag 16 oktober. De tweede film in het najaar is op woensdag 27 november. Deze data kunt u alvast noteren!

De filmtitels, en toelichtingen, volgen in het kerkblad van oktober.

Staat u op de mailinglijst, dan krijgt u automatisch bericht in september. Staat u daar nog niet op, dan is een e-mail naar jaap.koolstra@outlook.com voldoende om er wél op te komen.



Film in De Nieuwe Stad blijft interessant!



“Is tegels wippen een geloofsuiting? Heeft een respectvolle omgang met de natuur te maken met dankbaarheid jegens God? Ik durf inmiddels te zeggen: ja!” Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en betrokken bij het meerjarig onderzoeksproject ‘Grond’. Dit project wil een verantwoorde theologische visie op grond in Nederland ontwikkelen die christenen dient in hun gelovige relatie met de aarde. Klimaatverandering, bedreiging van biodiversiteit en andere ecologische vraagstukken vragen ook om een theologische doordenking.

Aan het begin van het onderzoek richt Tromp zich op kerkelijk grondbezit en grondgebruik. In een webinar van VKB Kerkrentmeesters en GroeneKerken vertelt hij erover. Afhankelijk van de soorten pachtcontracten die ze hebben, kunnen kerken de nodige invloed uitoefenen op de manier waarop hun landerijen gebruikt worden. Aan welke boeren wil je je grond verpachten? Voor welk type landbouw en onder welke voorwaarden? Wanneer er land vrijkomt of wanneer pachtcontracten vernieuwd moeten worden, moet je beleid vastgesteld zijn. Denk vooruit en maak bewuste keuzes, raadt Tromp aan.

Inmiddels zijn er voorbeelden van contracten waarin aandacht voor vogels, maaischema’s en andere duurzaamheidsaspecten opgenomen zijn. En die hebben niet per definitie tot gevolg dat de inkomsten voor de kerk afnemen. Sommige kerken zijn bereid om de pacht prijs te verlagen wanneer boeren biologisch willen gaan werken of kruidenranden en bijenstroken aanbrengen op het land. Daarmee investeren ze in de schepping.

Is dit een druppel op een gloeiende plaat? Er zijn veel kerken met een beetje grond, maar samen zijn ze de op een na grootste grondbezitter in Nederland. Gezamenlijk kunnen ze grote invloed hebben op de omgang met land.

Wanneer de resultaten van het voorbereidend onderzoek beschikbaar zijn, zal daar mede via de websites van VKB en GroeneKerken op gewezen worden.

www.pthu.nl/onderzoek/projecten/grond

*Denk vooruit en maak
bewuste keuzes*



Vieren

We vieren weer wat af in september!

1/9 vieren we de 31ste verjaardag van De Nieuwe Stad.

8/9 is de startzondag en we vieren het avondmaal.

15/9 de vredeszondag in een oecumenische dienst om 10.30 uur in De Drie Stromen, de dienst zal zijn met Perki, RK, RPC en PGZO.

22/9 is de intrededienst van onze nieuwe dominee: Wielie Elhorst.

29/9 vieren we ook, maar dan in een 'gewone' dienst.



Bloemen uit de kerk (Omzien) *Thea Blijleven*

De bloemen van de dienst gingen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

We hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad. Daarbij denken we ook aan de zieken en hun verzorgers.
verwijderd ivm privacy is na een val opgenomen in Eben Haëzer, er wordt gezocht naar een definitieve plek.

verwijderd ivm privacy

We wensen allen sterkte en zo mogelijk een goed herstel.

De jarigen feliciteren we natuurlijk! Maar speciaal **verwijderd ivm privacy**

verwijderd ivm privacy heeft een sterfgeval in de familie.

Het 'In memoriam Dette van Genderen-Dharmu' vindt u op pagina 8

We wensen familie en vrienden sterkte toe.

Soms is de kleinste stap in de goede richting
uiteindelijk de grootste stap in je leven



*Gij woont niet waar het onrecht heerst,
waar men elkander kwetst, kleineert,
maar wie een mens in ere houdt,
raakt met uw eigen naam vertrouwd.*

*Gij woont niet waar de oorlog woedt,
geweld de levenshonger voedt,
maar waar er vrede wordt gesticht,
omgeeft ons mild uw levenslicht.*

*Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*

Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

De kerkenraad vergaderde op dinsdag 2 juli 2024

Op 23 juni was de verkiezing van de predikant:
Er zijn 71 stemmen uitgebracht, waarvan 67 voor, 3 tegen en één blanco. Dat betekent dat 94% voor heeft gestemd en de benodigde 2/3 gehaald is. Indien tot en met 5 juli geen bezwaar binnen is binnengekomen tegen de procedure, is de uitslag definitief.

[Naschrift: er is geen bezwaar ingediend, de beroepingsbrief is op woensdag 10 juli overhandigd aan ds. Wielie Elhorst en hij heeft diezelfde dag het beroep aanvaard].

Wat nu rest is het bespreken van het werkplan van ds. Wielie Elhorst *[is inmiddels gedaan]*, het aanvragen van formele toestemming aan de classis met alle benodigde documenten *[is inmiddels ook gedaan en de classis heeft met de felicitatie aan de gemeente de formele toestemming gegeven]*.

De intrededienst van ds. Wielie Elhorst is op zondag 22 september om 09.30 uur in De Nieuwe Stad. De bevestiging zal gedaan worden door ds. Justine Aalders.

En verder:

De kerkenraad keek met tevredenheid terug naar de geslaagde avond voor de gemeente op 26 juni. De dienst met Keti Koti op 30 juni was mooi, wel iets lang, maar dat viel nauwelijks op.

Op de agenda van de kerkenraad stond ook jaarrekening van de beheerscommissie De Nieuwe Stad. De jaarrekening laat een batig saldo zien en wordt onder dank aan de opstellers goedgekeurd.

Op het gemeenteberaad van 9 juni is ook gesproken over de *app* van Donkey Mobile. Het was een goed gesprek over de mogelijkheden van deze *app*. Er zijn vooral vragen over hoe het zit met de administratie rond de collecten. Dat wordt nu eerst uitgezocht en daarna wordt besproken hoe we verder gaan.

**DAT BETEKENT DAT 94%
VÓÓR HEEFT GESTEMD**

A beautiful mess

Corine Noordzij en Hans van Riet

Het restaurant *A Beautiful Mess* is begonnen in de Bijlmerbajes toen daar voor de sloop vluchtelingen werden opgevangen. Tegenwoordig is het gevestigd aan de Oosterdokskade 227, bijna naast het hoofdgebouw van de openbare bibliotheek.

A Beautiful Mess wil vluchtelingen in een veilige omgeving laten wennen aan de Nederlandse samenleving en hen stimuleren tot economische zelfstandigheid door hen vertrouwd te maken met werken in Nederland en door hen het horecavak bij te brengen.

Mocht u hen willen steunen, ga er dan een keer eten of wat drinken. Het is elke dag geopend van 10.00 tot 23.00 uur. Wij hebben er begin augustus heerlijk gegeten en genoten van het uitzicht op het water. Meer info en reserveren: <https://abeautifulmess.nl/amsterdam>

NB Het Engelse woord mess betekent zowel warboel, als kantine of gezamenlijke tafel (red.)



Dank u, gemeenteleden van ELG en PGZO

Errol, Corine, Adri, Noortje

Dank voor alle meegenomen toiletartikelen voor Stap Verder, Jeanette Noëlhuis en DNS Open Huis!

Ook dit jaar heeft u in de maand juli iedere zondag bij onze gemeenschappelijke diensten in De Nieuwe Stad (ongetwijfeld geïnspireerd door de verfrissende verschillen in vieringen, de hartelijke ontmoetingen, grote opkomst en dezelfde Bijbelse boodschap), allerlei soorten toiletartikelen in de kratjes gelegd. Ook konden we een heel grote doos met toiletartikelen bij een gemeentelid ophalen.

Wat fijn dat we zo eensgezind deze bijzondere organisaties ook op deze manier samen steunen! 30 juli hebben we alles eerlijk verdeeld en weggebracht.

Stap Verder, DNS Open Huis en Jeanette Noëlhuis willen u ook hierbij hartelijk bedanken.

Met dank voor de hulp van de kosters en Nancy en Wim.

Pastoraal overleg

Martine van Garderen



Op dinsdag 8 oktober is er weer pastoraal overleg om 14.00 uur.
Deze keer in De Drie Stromen.

Iedereen die betrokken is bij pastoraat en 'omzien naar elkaar' is van harte uitgenodigd

Gedachtenisdienst

Martine van Garderen

We gedenken in de dienst van 27 oktober de mensen uit de gemeente die zijn overleden in het afgelopen jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de naam genoemd wordt van iemand uit uw familie of nabije omgeving.
De naam, de leeftijd en de dag van overlijden kan van tevoren doorgegeven worden aan scriba@pgzo.nl. Een telefoontje naar Martine mag ook (06 52684431)



Kerktuin (12)

Henk de Boer

Ruige rudbeckia
In de de kerktuin staat een opvallende plant, de ruige rudbeckia die van nature voorkomt in Noord-Amerika. Van oorsprong is het een 'weideplant'. Het heeft een opvallende blad, bloeiwijze en vorm.



advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl



Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Dank

Anne-Marie Saarloos en familie

Mede namens mijn moeder (de zus van Jan Vos) willen we iedereen bedanken voor de belangstelling rondom het overlijden en de uitvaart van meneer Jan Vos. De mooie gesprekken en warme woorden hebben ons heel goed gedaan.

Mijn oom had heel fijne herinneringen aan de tijd in Amsterdam en dat komt voor een groot deel door u, samen lid van dezelfde kerk. De contacten die hij had, de aandacht en de wekelijkse eetclub. Het was een belangrijk deel van zijn leven. Het was dan ook heel fijn dat we in deze warme omgeving met z'n allen met aandacht en respect afscheid mochten nemen. Dit is een grote troost voor ons en een herinnering die altijd blijft.



Het was een belangrijk deel van zijn leven

Actie Kerkbalans

Hans van Riet en Pieter Glaser, namens CvK

De opbrengst van de actie Kerkbalans stemt tot tevredenheid, want is in lijn met vorige jaar ondanks het teruglopend ledental. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) dankt alle gulle gevers voor hun waardevolle bijdrage! Toch is er iets niet helemaal goed gegaan, zie hieronder het stukje van Pieter Glaser dat eerder verscheen in de PGZO Nieuwsbrief:

"Aan de leden die hun kerkelijke bijdrage betalen via een automatische incasso. Waarschijnlijk hebt u deze dagen een betalingsherinnering ontvangen voor uw vrijwillige bijdrage. Door een nalatigheid bij het aanvragen van de uitvoering van Kerkbalans in de landelijke administratie is er in de maanden januari t/m maart niet geïncasseerd in de gemeente. We hopen dat u de gemiste incasso's alsnog wilt voldoen. Wij bieden onze excuses aan en hopen op uw begrip."

Het loopt goed, maar wel met een hapering

Kerktaxi

Janneke Dokter



In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in de Bijlmermeer in korte tijd enkele ouderencentra gebouwd: Koornhorst, Garstkamp en Henriette Roland Holsthuis.

Daar kwamen ook kerkleden wonen.

Opdat iedereen de kerkdiensten kon bezoeken werd een kerktaxidienst ingesteld. Mijn rit ging naar de Koornhorst,

waar de mensen al zaten te wachten. Mijn [Hervormde] passagiers stapten in, maar één persoon bleef in de hal wachten op de "concurrerende" [gereformeerde] taxi in de persoon van Jaap Koolstra, toen ook al actief. Hervormd en Gereformeerd waren in die tijd nog niet samen. Na Koornhorst was Garstkamp aan de beurt.

Op een zondag reed er ineens een politieauto naast me, waarop ik het raampje opendraaide om hun op- of aanmerkingen te horen. Ze vroegen: "Bent u een snorder?"

In het Henriëtte Roland Holsthuis moest alles wat in het geheim gebeurde. In die tijd mochten bewoners daar geen kerkelijke binding hebben. Dat was een voorwaarde om er te mogen wonen. Ook pastores waren er niet welkom.

De Hervormde gemeente kerkte nog in de Open School. Omdat ik een vrij lage auto had met drie deuren, kostte het wel wat moeite mijn passagiers uit de auto te krijgen. Gelukkig is dat altijd goed gekomen.

Door de gesprekken achterin de auto heb ik heel wat levenswijsheid opgedaan.



Joke Molleman is verhuisd

Rosemarije Venema

Begin juli is mijn moeder, Joke Molleman, verhuisd naar een verpleeghuis in Leiden. Op de foto zie je haar in haar nieuwe kamer omringd met de vele kaartjes die zij mocht ontvangen. Joke maakt het zeer goed en is erg tevreden op haar nieuwe plekje.

Toen ik in de kerkdienst vertelde over haar verhuizing was het nog zo vers dat ik geen idee had hoe dit voor mij was.

Inmiddels weet ik dat wel. Ik kom weer tot rust nu ik niet meer constant alert hoeft te zijn, het doet mij ook goed om te zien hoe gelukkig mijn moeder nu is.

Elke vrijdagochtend bezoek ik haar en dan gaan wij samen naar het zingen.

Dit is haar nieuwe adres:

Joke Molleman

P.A. Libertas, Amethist

Robijnhof 78

233.2 KJ Leiden

Collecten juni, DDS

2 juni	
Diaconie (jongerenwerk)	117,45
Eigen gemeente	148,85
Uitgang (exploitatie gebouwen)	137,35

9 juni	
Diaconie (Stap Verder)	75,70
Eigen gemeente	102,75
Uitgang (kerkmuziek)	127,00

16 juni	
Diaconie	76,40
Eigen gemeente	98,90
Uitgang (eigen jeugdwerk)	103,80

23 juni	
Diaconie (ouderenwerk)	290,90
Eigen gemeente	630,20
Uitgang (KerkinActie = Werelddiaconaat)	295,79

Totaal **2205,09**

Collecten met ELG

*De collecten werden verdeeld in de verhouding 1/3 en 2/3.
Volledige opbrengst staat vermeld tussen haakjes.*

30 juni	
Diaconie Verzorgingshuis Siembah	(332,25)
<i>gehele bedrag afgedragen door PGZO</i>	
eigen gemeente	117,97 (176,95)
uitgang Kerk in Actie	88,80 (133,20)

7 juli	
Diaconie Stap Verder	82,03 (123,05)
eigen gemeente	65,80 (98,70)
uitgang (PGZO = landelijk pastoraat)	71,70 (107,55)

14 juli	
Diaconie (PGZO =)	77,03 (115,55)
eigen gemeente	94,63 (141,95)
uitgang (PGZO = eigen pastoraat)	86,27 (129,40)

21 juli	
Diaconie. (PGZO=steun particulieren)	72,80 (109,20)
eigen gemeente	93,07 (139,60)
uitgang (PGZO = eigen koren)	89,43 (134,15)

28 juli	
Diaconie. (PGZO = opvanghuizen)	79,07 (118,60)
eigen gemeente	86,83 (130,25)
uitgang (PGZO = kerkmuziek)	94,60 (141,90)

Totaal **1200,03 (2132,30)**

Bijbel leesrooster

September
1 2 Samuel 3:2-21
2 2 Samuel 3:22-39
3 2 Samuel 4
4 2 Samuel 5
6 2 Samuel 7
9 2 Samuel 10
10 2 Samuel 11
11 2 Samuel 12
12 Psalm 3
13 2 Samuel 13:1-22
14 2 Samuel 13: 23-39
15 2 Samuel 14:1-24
16 2 Samuel 14:25-15:12
17 2 Samuel 15:13-37
18 2 Samuel 16
19 2 Samuel 17
20 2 Samuel 18:1-19:1
21 2 Samuel 19:2-24
22 2 Samuel 19:25-44
23 Psalm 64
24 2 Samuel 20
25 2 Samuel 21
26 2 Samuel 22:1-30
27 2 Samuel 22:31-23:7
28 2 Samuel 23:8-39
29 2 Samuel 24
30 Psalm 65



Kerkdiensten

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 1 september

Verjaardag DNS
DNS 11.00 uur ds. Hugo Vlug en anderen
O: Mieke van Reenen
mmv onder andere cantorij DNS

Zondag 8 september

Startzondag en Avondmaal
DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 15 september

Vredeszondag PGZO, PERKI, RK, RPC
N.B. Half elf in De Drie Stromen
DDS 10.30 uur Martine van Garderen e.a.
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra



Zondag 22 september

Intrededienst ds. Wielie Elhorst
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma
mmv gezamenlijke cantorijen olv Wil Martijn

Zondag 29 september

DNS 9.30 uur ds. Piet Vliegthart
O: Jannetta Bos D: Hilda Karsijns

Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer;
L=landelijk, P=plaatselijk)

1-9 DNS open huis	B/P
8-9 Jeugdwerk PKN	B/L
15-9 KinA Zending	D/L
22-9 KinA Werelddiaconaat sept.	D/L
29-9 Miss. Werk september	B/L

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 oktober

DDS 9.30 uur Alain Verheij
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 13 oktober

Oogstdienst
Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
en Werkgroep Groene Kerk
O: Rita Conijnenberg D: Wolter Koolstra

Zondag 20 oktober

DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Hanna Fokkens D: Henk Konings

Zondag 27 oktober

Gedachtenisdienst, wintertijd
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra
mmv Cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen

8 september: ds. Hugo Vlug
22 september: ds. Hantie Kotzé
6 oktober: pastor Alfons Bartholomé
20 oktober: ds. Hantie Kotzé

Eben Haëzer, Wisseloord 369,

elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
29 september: Jelmer Heeren
27 oktober (wintertijd): Wim Vreeken, avondmaal

VREDESZONDAG



Let op!

De gezamenlijke dienst op 15 september, vredeszondag, vindt plaats om 10.30 uur in De Drie Stromen.

Dit wijkt af van de informatie die in het kerkblad van juli/augustus staat.

Aan de dienst werken mee: GPN (Geréja Perki Nederland), de RK, RPC en PGZO.

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

September 2024

2	14.00	Samen Creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
4	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp	DNS
9	13.00	Computerinloop	DDS
	16.30	Wg. Vluchtelingen & ongedocumenteerden	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
11	10.00	Rommelmarkt	DNS
	19.30	Kerkenraad	DNS
12	09.30	De Kring, pag. 10.	DNS
16	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
17	19.30	Kerngroep Diac.&Past.	DDS
18	10.00	Rommelmarkt	DDS
19	10.15	Religieuze beleving	DNS
23	11.00	Tafelgesprekken	DNS
	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
25	10.00	Rommelmarkt	DDS

Oktober 2024

2	10.00	Rommelmarkt	DDS
7	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
8	14.00	Pastoraal Overleg, p.16	DDS
9	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp	DNS
10	09.30	De Kring	DNS
14	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
15	19.30	Diac. & Pastoraat	DNS
16	20.00	Film, pag. 16	DNS



Activiteit in beeld

Denkt u nog aan Menno?

Die stoere renner gaat bergen verzetten.

In het vorige kerkblad staat hij op pagina 7.

Houd ook de nieuwsbrief in de gaten.

Is het doneren te ingewikkeld voor u, dan kunt u Menno of Henk de Boer aanspreken, zij lossen het samen met u op!

Donaties blijven welkom!

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458

Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vangarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuurung

[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam

NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Hannie Kraan 06-38909170

hanniekraan@kracoconsult.com

Pieter Verstoep 06 570 304 68

pieter.verstoep@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar

communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden

overgemaakt op bankrekening

NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

S.v.p. naam en adres vermelden.



Kindernieuws

***Kind of geen kind, de kindernevendienst
en het kinderlied gaan door!***



Rosemarije begeleidt het kinderlied op de ukelele.