

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

KERKBLAD PGZO

oktober 2024



LAAT ONS
VRUCHTBARE
AARDE ZIJN

Redactioneel

De boodschap van de voorpagina:
Laat ons vruchtbare aarde zijn samen
met ds Wielie Elhorst.

Ds. Wielie Elhorst vraagt in zijn
overdenking wie u bent, wie hijzelf is
en wie wij zijn (pag. 5). Op 27 oktober
herdenken we in de gedachtenisdienst
de mensen die overleden zijn.

Jannetta Bos vertelt verder over haar
moeilijke werk in roerige gebieden
(pag. 7). Op pag.14 vindt u Nieuws uit
DNS Open Huis en op pag. 18 kunt u
lezen over de geschiedenis van DNS
Open Huis.

Namens de gehele rdactie,

Rosemarie Venema
&
Frank Odinet



ACTUEEL DEZE MAAND



Bijzondere diensten okt.

Op 13 oktober vieren we met
ds Wielie de oogstdienst en
op 27 oktober ook met hem
de gedachtenisdienst.

4



A Cup for Humanity

Jannetta Bos gaat weer
vrijwilligerswerk doen in
Rwanda, draagt u bij?

7



Leerhuizen en kringen

ds Wilken Veen kondigt
verschillende leerhuizen aan
waar wij welkom zijn.

8

3 Foto | 4 Oogst- en gedachtenisdienst | 5 Overdenking |
6 Bijzondere vieringen | 7 A cup for humanity |
8 Leerhuizen | 9 Elke dag een lied | 10 De Kring, Film |
11 Inspiratie | 12 Kern | 13 Meditatie | 14 Nieuws open huis
15 Inspiratie | 16 Kerkenoverleg | 17 Kerktuin, advertentie |
18 Geschiedenis open huis | 19 Kerngroep vieren |
20 Collectes, leesrooster | 21 Kerkdiensten, pastoraat |
22 Agenda, Activiteit | 23 Gegevens | 24 Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente
te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN.
Het motto van de gemeente is:
Vieren, Omzien, Verbinden.



Op donderdag 5 september heeft Menno binnen drie uur, al rennend, de top van de Mont Ventoux bereikt. Vooral de laatste twee kilometer was zwaar. De opbrengst voor KWF en Prinses Maxima Centrum is € 650. Allen die Menno hebben gesponsord hartelijk dank.

Inzameling levensmiddelen

Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden Zuidoost
in samenwerking met Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Op zondag 13 oktober zamelen wij tijdens de jaarlijkse oogstdienst houdbare levensmiddelen in.

Als het kan ook biologische producten.

Het gaat om zonnebloem- of olijfolie, aardappelen, rijst, pasta, bouillonblokjes, uien, knoflook, hete pepers, potten groente, vis in blik, blikjes tomatenpuree of gepelde tomaten enzovoort.

Mogelijke aanvulling: gewone houdbare melk of melk op plantbasis zoals haver- of sojamelk.

De inzameling is voor Stap Verder, DNS Open Huis en het Jeannette Noëlhuis. De opgehaalde spullen zullen door ons afgeleverd worden. Wij hopen net als vorig jaar op een ruime opbrengst.

De dienst wordt voorbereid door ds. Wielie en de werkgroep Groene Kerk.

De inzamelingsactie wordt georganiseerd door de Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden Zuidoost in samenwerking met Kerngroep Diaconie & Pastoraat.



Oogstdienst 13 oktober

Gedachtenisdienst

Martine van Garderen

We gedenken in de dienst van 27 oktober de mensen uit de gemeente die zijn overleden in het afgelopen jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de naam genoemd wordt van iemand uit uw familie of nabije omgeving.



De naam, de leeftijd en de dag van overlijden kan van tevoren doorgegeven worden aan scriba@pgzo.nl

Een telefoontje naar Martine mag ook (0652684431)

Op zaterdag 2 november stellen we De Nieuwe Stad weer open voor de Avond van alle zielen

Gedachtenisdienst 27 oktober

Overdenking

ds. Wielie Elhorst

Als ik deze woorden schrijf, mijn eerste overdenking in het kerkblad van de PGZO, is net de Startzondagdienst achter de rug: mijn eerste echte dienst als uw nieuwe predikant. Dat ik nieuw was, bleek direct. Ik moest nog wennen aan een nieuwe volgorde der dingen en vergat het lied na de overdenking én het kinderlied. En de berekening van de duur van de dienst was ook niet optimaal met een volgende kerk alweer dringend achter de deur om ook hun viering tijdig te kunnen beginnen. Ik leerde u gelijk kennen als een gemeente die niet bang is in te grijpen en te improviseren. Deze Startzondag werd zo ook op een andere manier een 'startzondag' voor de nieuwe dominee en zijn nieuwe gemeente.



Wie zijn wij?

De vraag naar wie wij zijn was deze Startzondag de centrale vraag, naar aanleiding van de vraag van Jezus aan zijn leerlingen wie de mensen zeggen dat Hij is (Marcus 8:27-9:1). Als Jezus aan de leerlingen vraagt wie zij denken dat Hij is, antwoordt Petrus: de Messias.

Zijn antwoord is juist, maar hij is geschokt als Jezus er direct achteraan zegt dat deze Messias zal lijden en sterven.

Wie vraagt naar Jezus, die vraagt ook naar zichzelf, zo blijkt uit het vervolg van het verhaal, als Jezus zegt dat wie zijn leven wil behouden het zal verliezen, maar dat wie het verliest om Hem en om het Evangelie, het wint, voor altijd.

Wel even schrikken

Zoals Jezus het zegt, is het wel even schrikken, maar ik denk, dat Hij bedoelde dat wij in ons leven alle ruimte die we hebben in ons hoofd en ons hart overgeven aan wie Jezus zelf voor de mensen was: een Mens naar Gods hart, die onvoorwaardelijk liefhad, mensen omarmde in plaats van ze weg te duwen, die nieuwe levensruimte schiep door hen heel te maken, die hen verzoende.

Als we die ruimte vinden, hoeven we geen antwoord meer te geven op de vraag wie wij afzonderlijk en samen zijn, want dan zien de mensen om ons heen dat door wie wij zijn en wat we doen.

Kennismaken

Na de overdenking vroeg ik u na te denken over die vragen: wie bent u? En: wie zijn wij, als gemeenschap? Ik hoop het velen van u in het seizoen dat voor ons ligt te komen vragen, als ik persoonlijk met u kom kennismaken, en dan zeg ik ook wie ik ben.

En wees gerust: dat hoeven geen prachtig geformuleerde of hele gelovige antwoorden te zijn. Het antwoord op de vraag wie u bent en wie wij zijn blijft in beweging, omdat wij onderweg zijn naar een nieuwe stad en op de weg daar naar toe valt er nog zoveel te ontdekken. Ik zie er naar uit dat met u te doen.

Wie ben ik? Wie bent u? Wie zijn wij?

Bijzondere vieringen

Mieke van Reenen

In de afgelopen periode is er een aantal bijzondere diensten geweest.

Om te beginnen de prachtige viering van Ketu Koti (de ketenen verbroken) op 30 juni. De volle Kleine Kerkzaal (DNS) was weer prachtig versierd met kleurrijke doeken.



De twee voorgangers, Haydy Nelson van de PGZO en Gerrit Riemer van de ELG, voerden de rituelen uit en begeleidden ons met mooie overwegingen en gebeden.

Na afloop was het nog lang gezellig druk in de grote hal!

Samen Met ELG

In juli hebben we de zondagen samen met de ELG gevierd. Bijzonder hoe we bepaalde gewoontes en rituelen samen weten te brengen.

Er zijn veel toiletspullen ingeleverd en verdeeld over Stap Verder, DNS Open Huis en het Jeanette Noëlhuis.

Een kleine werkgroep buigt zich over de samenwerking ELG-PGZO in de toekomst. Hier hoort u later meer over.

Verjaardag

Op 1 september vierden we de 31e verjaardag van de samenwerkende kerken. Dus niet de verjaardag van het gebouw De Nieuwe Stad! Het gaat om de verbinding van de mensen in dat gebouw, al die culturen en geloven die met vallen en opstaan samenkomen en soms ook samen vieren of vergaderen.

En ja, soms levert dat ook spanningen op, maar daar komen we dan ook weer uit.

In deze dienst was er van elk van de vijf deelnemende kerken een pastor.

De taken waren mooi verdeeld. Verschillende rituelen van de verschillende kerken kwamen in de viering aan de orde.

En er werd prachtig gezongen door koren van Perki, PGZO en CBC.

De opbrengst van de collecte bedraagt maar liefst bijna € 500! Te verdelen onder Stap Verder en DNS Open Huis.

Vredeszondag

Op zondag 15 september vierden we Vredeszondag met de Parochie De Graankorrel en de PCG (Presbyterian Church of Ghana) in De Drie Stromen.

Vooruitblik

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert in het kader van 750 jaar Amsterdam een groots korenfestival. Dit vindt plaats op 23 november. Meer info volgt nog.



**opbrengst collecte
1 september
bijna € 500,- !**

A Cup for Humanity

Jannetta Bos

Op 9 november mag ik opnieuw ruim drie weken vrijwilligerswerk doen in Rwanda voor A Cup for Humanity. De voorbereidingen zijn al volop bezig.

Samen met pastor Paul Mutama ga ik op drie verschillende locaties de mensen ontmoeten die eerder een training hebben gehad. Daarnaast gaan we samen met drie nieuwe groepen werken. Deze trainingen geven mensen de gelegenheid om, vaak voor het allereerst, over de door hen zelf meegemaakte traumatische ervaringen tijdens de genocide te spreken.



Verder krijgen de deelnemers veel praktische kennis aangereikt hoe ze zichzelf en lotgenoten kunnen helpen. Iedere keer weer zijn we ontroerd en geraakt door alles wat we horen en om terug te krijgen hoe de trainingen doorwerken. Mensen voelen verlichting van hun klachten en doorbreken hun isolement.

Voorlichting

Door een kerk in Kigali ben ik gevraagd om als extra taak seksuele voorlichting te geven aan hun jeugd.

De genocide heeft als gevolg dat veel jongeren opgroeien zonder een intact familieverband of met ouders die alle energie nodig hebben om zelf overeind te blijven.

De twee predikanten merken dat er veel behoefte is aan informatie over intimiteit en seksualiteit en dat zij daar als kerk iets mee willen en moeten doen.

Echter, zelf voelen ze zich handelingsverlegen over dit onderwerp.

Graag voldoe ik aan deze vraag.

De predikanten zullen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn en krijgen alle door mij ontwikkelde en door Paul in het Kinyarwanda vertaalde materialen zodat zij er later zelf mee aan de slag kunnen gaan.



Gedragen door uw medeleven en steun

Ik voel mij gedragen door het meeleven en de steun vanuit mijn medekerkgangers van de PGZO. Veel dank daarvoor.

Mocht u een bijdrage kunnen missen, dan zou dat fantastisch zijn. Wij werken aan een plan voor fondsenwerving, echter op dit moment betaal ik nog veel zelf.

A Cup for Humanity is een ANBI stichting, giften zijn aftrekbaar. Al het geld komt rechtstreeks aan het werk ten goede.

Banknummer NL68INGB 0009 304103 t.n.v.

A Cup for Humanity. Eventueel met vermelding: werk Rwanda Jannetta.

Alvast heel veel dank.

Meer informatie is te lezen op de site:

www.acupforhumanity.org



Dat zou fantastisch zijn!

Leerhuizen en kringen

ds. Wilken Veen

Sinds een aantal jaren leid ik met veel genoegen een gespreksgroep in De Nieuwe Stad. Als emeritus, woonachtig in de wijk, sta ik bij PGZO ingeschreven, ga ook af en toe voor in De Nieuwe Stad, maar ben op mijn vrije zondagen meestal met mijn vrouw in de Muiderkerk, waar zij voorzitter van de kerkenraad is. In de gesprekskring over het boekje *Krimp* afgelopen woensdag, werd mij gevraagd naar andere cursussen van het Leerhuis Amsterdam, waarvan ik vijftien jaar predikant was en waarin ik ook nu als vrijwilliger nog meedraai. Een greep uit het aanbod:



Bijbels Leerhuis op de tweede donderdagen van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Muiderkerk onder leiding van ds. Wilken Veen. We lezen de laatste hoofdstukken van de brief aan de Hebreëën, vooral over de vraag wat nu eigenlijk dat geloof is, waaruit al die mensen van Abel tot Jezus geleefd hebben. Daarna gaan we het verhaal van Jozef lezen.

Bijbels Leerhuis op de vierde donderdagen van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Muiderkerk onder leiding van ds. Gerhard Scholte. Hier worden gedeeltes uit het evangelie van Mattheus gelezen.

Wakker in tijden van woke en antiwoke

Onder leiding van ds. Gerben van Manen wordt het boekje *De weg van het gebed* van Miskotte gelezen. Muiderkerk op de maandagen 23 september, 7 oktober, 21 oktober en 4 november.

Moderne Theologen

Onder leiding van Wilken Veen worden hoofdstukken gelezen uit het boek *De Moderne Theologen* (red. Marcel Poorthuis en Wilken Veen). Laatste dinsdagen van de maand 19.00 uur in de Muiderkerk.

Opgave met vermelding voor welke cursus u zich aanmeldt aan leerhuisamsterdam@gmail.com

Predikant aanwezig en afwezig

Onze nieuwe dominee is op twee vaste dagdelen aanwezig in de kerk: op maandagmiddag in De Nieuwe Stad, vanaf 13.30 uur, en op woensdagochtend in De Drie Stroom van 9.30-12.30 uur. Kom er gerust een keer binnenwaaien. ds. Wielie stelt er prijs op als u dat van tevoren even laat weten, maar het hoeft niet.

Afwezig

Zoals u wellicht al hebt gehoord, is onze nieuwe dominee ook een (kerkelijk) LHBTQIA-activist. Hij zet zich in zijn eigen tijd in Nederland en in Europa in voor de emancipatie en sociale acceptatie van LHBTQIA-personen. Voor het Europese deel moet hij soms een paar dagen naar het buitenland.

Dat is binnenkort het geval: op 14, 15 en 16 oktober en op 29, 30 en 31 oktober. In beide gevallen reist hij dan af naar de Raad van Europa in Straatsburg. De Raad van Europa is hét mensenrechteninstituut van ons continent. Trek ds. Wielie gerust eens aan zijn jasje, als u hier meer van wilt weten. Verder is ds. Wielie 21-25 oktober op najaarsvakantie, in Gent (België). Als ds. Wielie op conferentiebezoek is, blijft hij bereikbaar. (Zie de gevens op pagina 23.)



Elke dag een lied

Rosemarie Venema

In 2013 kwam het nieuwe liedboek uit, een boek gevuld met meer dan duizend liederen. Al hoewel we best geregeld een nieuw lied zingen in de viering, blijven er nog honderden onbekend.

**Gij hebt o God dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,**

De ondertitel van dit lied is: "klein danklied"
Het lied bestaat uit drie korte coupletjes
die samen één zin vormen.

Ad den Besten schreef dit lied kort voordat hij
een operatie moest ondergaan. Een jaar eerder
was zijn collega, dichter Muus Jacobse, overleden
na een operatie. In dit lied klinkt dankbaarheid,
ondanks de kwetsbaarheid van ons leven.

In mijn illustratie heb ik het leven verbeeld als een
glazen bol, prachtig en kwetsbaar.



*Dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.*

Lied: 920

Tekst: Ad den Besten

Melodie: Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

De Kring

Hilda Karsijns

Wij waren op 12 september bij elkaar om het over gedichten te hebben, of een verhaaltje te vertellen.

De meeste mensen kwamen met gedichten. De een droeg het uit het hoofd voor, de ander las het op, soms van een papiertje, iemand anders las het van een tablet en weer een ander van een telefoon. Zo zie je maar weer hoe de moderne techniek ook hier zijn entree heeft gedaan. Maar er was ook iemand met een dik boek GELUK, en die heeft daar een kort verhaal uit gelezen.

Al met al een en hele fijne ochtend gehad samen. Het onderwerp voor de volgende keer staat nog niet vast, maar we weten wel dat het op **10 oktober** zal zijn. Iedereen is van harte welkom.



Film in De Nieuwe Stad

Evelien Wingelaar



p woensdag 16 oktober presenteert Film in De Nieuwe Stad:

Een man die Ove heet

Een verfilming van het boek:

En man som heter Ove uit 2012. Eind 2015 kwam deze film in Zweden uit, later is er ook een Amerikaanse versie gemaakt. In De Nieuwe Stad laten wij de Zweedse versie zien.

Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt.

Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn directe omgeving in de wijk waarin hij woont.

Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje in zijn buurt, terwijl hij fout geparkeerde fietsen verplaatst en de inhoud van afvalbakken controleert.

Er is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omverrijden.

Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap,

die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.

Een ontroerende en tevens grappige film, met voldoende inhoud voor fijn napraten!

Datum en tijd: woensdag 16 oktober, 20-22:00 uur (koffie en thee vanaf 19:30 uur).

Kosten: € 3,50 (inclusief consumptie na afloop).

Film in De Nieuwe Stad, altijd interessant!



KRUIDKOEKJES

Ingrediënten

- 300 g meel
- 1 theelepel bakpoeder
- 75 g boter of margarine
- 35 g suiker
- 1 pakje vanillesuiker
- 2 eieren
- 3 theelepels gedroogde kruiden

Bereiding

Knead alle ingrediënten tot een samenhangend geheel. Voeg op het laatst de verse gedroogde of fijngeknipte takjes rozemarijn of andere kruiden toe. Laat het deeg circa een uur in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het deeg uit tot een plak van een halve cm dik. Snijd met een bakvorm of glas daaruit de koekjes. Leg die op bakpapier en bak de koekjes in circa 10 minuten goudbruin.

Bron: naar een recept uit: *Steyler Klosterküche-Kräuterküche – kochen mit der Natur*, Steyler Missionare E.V. SVD.



'Kruiden zijn een zegen voor de mensheid, zij behoren tot de kleine dingen die onsterfelijk zijn.'
Weremeus Buning

In november worden in allerlei kerken overledenen herdacht. De wijze waarop verschilt van kerk tot kerk. Na afloop is het goed om samen te zijn, koffie of thee te drinken en zoete herinneringen te delen aan het leven van de overleden personen.

Kruidkoekjes kunnen door de keuze van het kruid smaakvol verwijzen naar liefde, vriendschap en onsterfelijkheid. Rozemarijn werd daarvoor gebruikt in de landen rond de Middellandse Zee. Farao's in Egypte kregen een bosje rozemarijn mee in het graf als herinnering aan het goede leven. In Griekenland werd rozemarijn door de heerlijke geur een teken van hemelse, ongrijpbare liefde en vriendschap en de gedachtenis daaraan. Daar wordt rozemarijn vaak op graven geplant. Ook in Nederland was dit gebruik bekend.

Joost van den Vondel dichtte bij de begrafenis van zijn dochter: (ca. 1632)

*'Oh wondere taal van de kruiden,
die deelgenoot vlocht (...)
een krans van rozemarijn, ter liefde
van hun beste kameraad.'*

Kies bij dit recept een kruid dat past bij de overledene: bijvoorbeeld: rozemarijn, munt, gedroogde rozenblaadjes, karwij of andere gedroogde bladeren of zaden van kruiden. ■

Vieren

We mogen vieren dat we weer een dominee hebben!
Twee keer per maand een eigen dominee in de dienst,
is dat geen luxe? Ook fijn dat hij meteen kan voorgaan in de
bijzondere diensten deze maand: De oogstdienst op 13 oktober
en de gedachtenisdienst op 27 oktober.

Maar ds. Wielie doet natuurlijk nog veel meer dan de vieringen,
zie bijvoorbeeld de overdenking op pagina 5.



Bloemen uit de kerk (Omzien) *Thea Blijleven*

De bloemen van de dienst gingen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Hanny Kort is gestopt met het kerkbad uittellen en klaarleggen voor de bezorgers.
Het is nu overgenomen door de distributiegroep van De Nieuwe Stad, onder leiding
van Tineke Stam.

verwijderd ivm privacy heeft haar broer verloren. **verwijderd ivm privacy** weer koffie in
De Drie Stromen.

We vieren de verjaardagen van **verwijderd ivm privacy** deze maand.

En van vele anderen.

verwijderd ivm privacy

Er zijn overal bloemen, voor wie ze wil zien!



*H*ij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21

Nieuws uit DNS Open Huis

Elianne Schulz

Update: DNS Open Huis is een project onder de vlag van het DNS Kerkenoverleg. Het draait al sinds 2020, maar is door de tijd heen veranderd in doelstellingen en doelgroep. In DNS Open Huis zien we de laatste tijd steeds meer mensen komen, naast ongedocumenteerden ook buurtbewoners, kerkmensen en migranten. We zijn dankbaar voor de koks die elke dag koken voor al deze bezoekers.

Nieuwe projecten

In de afgelopen maanden zijn we een samenwerking aangegaan met SKIN(=Samen Kerk in Nederland) medewerkers, die in DNS Open Huis de "potjescheck" kunnen doen met mensen. Dit is een laagdrempelige check om te kijken of mensen recht hebben op bepaalde overheidsvoorzieningen. Veel mensen kennen wel de huurtoeslag en zorgtoeslag, maar misschien niet de energietoeslag, aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIW), de individuele inkomensvoorziening (IIT) en de regeling tegemoetkoming meerkosten (RTM). Migranten die het Nederlandse systeem ingewikkeld vinden, kunnen in DNS Open Huis een veilige plek vinden om de "potjescheck" te doen. Door onze samenwerking met het Buurteam kunnen we hen vervolgens helpen de voorzieningen aan te vragen zodat ze er echt financieel op vooruit gaan!

Niet voor ongedocumenteerden

Ongedocumenteerde mensen komen niet voor deze voorzieningen in aanmerking, maar gelukkig hebben we ook goed contact met organisaties die deze doelgroep kunnen helpen. Zo kunnen we nu ongedocumenteerde kinderen helpen aan schoolspullen, gym schoenen en zo nodig zelfs aan fietsen en laptops. Vanuit DNS Open Huis hebben we contact met diverse migrantengemeenschappen, scholen en organisaties om zo veel mogelijk mensen te helpen de hulp te vinden die voor hen beschikbaar is.

Misschien heeft u al de grote kartonnen dozen gezien waar gym schoenen in zitten.

Symposium

Op zaterdag 26 oktober organiseren we een (Engelstalig) symposium in De Nieuwe Stad over Mental Health (geestelijke gezondheid). We zien namelijk dat veel migranten gebukt gaan onder zorgen en stress en soms leidt dat tot problemen. In het Symposium zal aandacht zijn voor tips om beter te slapen, spanning te uiten door beweging en dans, en taboedoorbrekende gespreksgroepen.

Wilt u ook een steentje bijdragen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die helpen met onder andere computerles, naailes, taallessen en bijbelstudie.

Veel migranten willen graag hun Nederlands verbeteren. Daarom zijn we altijd blij met mensen die in DNS Open Huis willen komen om samen met deze migranten de Nederlandse taal te oefenen of gewoon samen te eten of een spelletje te doen. Vrijwilligers kunnen ook een-op-een gekoppeld worden aan iemand die de taal beter wil leren.

DNS Open Huis is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Neem gerust contact op met coördinator Elianne Schultz via 0611474692 of e.schultz@diaconie.com





SPACE FOR GRACE

**Space for Grace ondersteunt
vernieuwing in katholiek
Nederland en Vlaanderen
www.spaceforgrace.nl**



Tiny van Westerop



Bertijn Prins

**„Het onderlinge
contact groeit en er
ontstaat een netwerk
van liefde”**

KERK OP DE FIETS

“Vroeger had ik het nooit over mijn geloof, maar nu probeer ik het zomaar vaker ter sprake te brengen. Daarbij is de Bijbel mijn schatkist geworden. Goede gesprekken en zien hoe iemand is, daar ga ik voor.” Aan

het woord is Tiny Westerop van de parochie Sint Maarten uit de Bollenstreek. In 2021 nam zij samen met diaken Bertijn Prins het initiatief tot 'Palliam'. Palliam wil mensen verzamelen die op zoek zijn naar zin, die willen schuilen en op adem komen, buiten het gebruikelijke aanbod van de parochie. Tiny en Bertijn fietsen door alle dorpen van de parochie en leggen zo spontaan contact met mensen die ze tegenkomen. Door deze mobiele, dynamische aanpak groeit het onderlinge contact en ontstaat er een netwerk van liefde. Prins: “Wat ik merk is dat zelfs in de kerk het ‘grote verhaal’ niet meer wordt verteld. Er is veel aandacht voor samen zingen of andere gezellige dingen doen. Maar een vraag als wie Jezus voor je is en hoe dat doorwerkt in je leven, wordt nauwelijks gesteld. Ik constateer ook Bijbelangst. Er zijn mensen in pastorale groepen die nog nooit een Bijbel hebben opengeslagen. Terwijl als mensen luisteren naar de Bijbelverhalen, dan zeggen ze: ‘O, wat mooi, dat gaat over mij.’” Westerop vult aan: “Eigenlijk is ons hele project gebaseerd op luisteren naar de mensen die we tegenkomen. Wat gebeurt hier? Wat verlangt deze persoon? En dan zoeken we naar wat we kunnen doen.” Inmiddels heeft dit al veel mooie ontmoetingen en activiteiten opgeleverd.

Westerop: “We hebben meegedaan aan het vernieuwings-traject van Space for Grace. Dit zorgde voor mooie ontmoetingen met andere vernieuwingsprojecten in het land. Zo help je elkaar en kom je op nieuwe ideeën. Ook aan de workshops van professor Erik Borgman hebben we veel gehad.” Prins: “Van hem leerden we dat het niet de bedoeling is om ons geloof commercieel aan de man te brengen. Er komen misschien wel veel mensen op je activiteiten af, maar die gaan met dezelfde vaart weer weg. Maar door echt te luisteren en samen te zoeken naar antwoorden, bouw je een kerk als netwerk van liefde op.” ■
www.palliam.nl

Vit het Kerken Overleg DNS

Kenneth Edam

De nieuwe eigenaar kerk, de Ghanese Presbyterian Church, heeft op 4 juli jongstleden voor de eerste keer deelgenomen aan het Kerken Overleg.

Het was een constructieve vergadering met een aangename wederzijdse kennismaking.

Met de komst van de nieuwe eigenaar kerk en ook vanwege de inmiddels verouderde afspraken heeft het Kerken Overleg besloten om de huidige samenwerkingsovereenkomst van de eigenaar kerken in De Nieuwe Stad onder de loep te nemen.

Duidelijke positionering

De activiteiten van De Nieuwe Stad Open Huis verlopen goed, maar in de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan een duidelijkere positionering binnen de structuur van het kerkgebouw De Nieuwe Stad.

Het Kerken Overleg heeft daarom besloten om in de komende maanden te werken aan een visiedocument waarin de rol en positie van De Nieuwe Stad Open Huis duidelijk is geregeld. Dit proces zal starten op het moment dat onze nieuwe PGZO predikant zijn intrede heeft gedaan in het Kerken Overleg.

Tweemaal jaarlijks

Tussen de eigenaren en de beheercommissie van De Nieuwe Stad bestaat de afspraak om tweemaal per jaar met elkaar in overleg te treden. Dit in het belang van een goede samenwerking en afstemming. In dit overleg worden diverse vraagstukken en onderwerpen besproken die van belang zijn voor een goede gang van zaken. Op het moment van schrijven van deze bijdrage wordt er afgestemd over een datum voor het najaarsoverleg 2024.





Kerktuin (13)

Henk de Boer

De sunbeckia ophelia heeft donkere, gele straalbloemen en een groengeel hart. Het lijken net vrolijke zonnetjes die altijd schijnen. Ze groeien vooral in Noord-Amerika. Ze hebben veel en vaak water nodig. In de tuin staan er drie.

NB De vlinders zijn dagpauwogen.

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl



Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

DNS Open Huis, een stukje geschiedenis

Mérea Koolstra Lebailly en Corine Noordzij

Als we met de gemeenteleden van de PGZO praten over DNS Open Huis, is het voor de een puur een project van de Lutherse kerk en voor de ander een project waar de PGZO echt bij betrokken is. Wat is DNS Open Huis eigenlijk? Een stukje geschiedenis.

Van Kids Ontbijt Service tot DNS Open Huis

In september 2015 stuurde de lutherse predikant Lieske Keuning een oproep aan de verschillende kerken die in De Nieuwe Stad gehuisvest zijn. Er waren twee geweldige mensen die we zouden moeten ontmoeten: Elba en Wil. Zij organiseerden de hele week door met de hulp van vrijwilligers een ontbijt voor kinderen van werkende ouders. Een goed ontbijt en spelletjes doen met de aanwezigheid en aandacht van volwassenen. Vervolgens brachten de vrijwilligers de kinderen naar hun respectievelijke scholen.

Het is makkelijker en leuker om te leren met...
een volle maag!



De locatie van dit ontbijt was in een benedenverdieping van een van de torens in de K-buurt. Voor alles moesten Elba en Wil zich met beperkte middelen zien te redden. Ze hadden geen subsidies.

Corine en ik (Mérea) waren vol bewondering en besloten mee te doen aan deze activiteit. In 2015/2016 ging ik er eens per week om 07.00 uur heen. Corine kwam er ook wel eens en bracht af en toe ontbijtproducten mee. Ik heb erg genoten van deze activiteit met de kinderen, ook al was het niet altijd gemakkelijk.

Op een dag was het pand waar deze ontbijten plaatsvonden echter niet langer beschikbaar. Einde project.

Ander gebouw

Corine en ik gingen vervolgens onderzoeken of we het gebouw van De Nieuwe Stad konden gebruiken. Na uitgebreid stappen te hebben ondernomen en onderzoek te hebben gedaan, kwamen we tot de conclusie dat een project als Kids Ontbijt Service in De Nieuwe Stad alleen levensvatbaar zou zijn als er een mogelijkheid was tot professionele coördinatie. De projecten die wij bijvoorbeeld bij de Elthetokerk in Amsterdam hadden gezien en als oplossing overwogen gingen in de vriezer omdat we niemand hadden die zo'n taak op zich kon nemen.

Intussen hadden Jan van der Meulen en Corine overlegd met Hanne Wilsing en Lieske Keuning, die zeiden dat de Lutherse diaconie bereid was het project voor onbepaalde tijd te ondersteunen. Zo kwam Elianne Schultz bij het project DNS op Maandag terecht.

Ik heb daar met veel plezier als vrijwilliger gewerkt. Ook liep Martine van Garderen er stage.

Daarna kwam de Soepkeuken met Raffic Osman met een groepje kinderen onder leiding van Bentja. En toen kwam Covid.

Daar eindigde mijn deelname, want denk eraan, ouderen zijn kwetsbaar.

Ondertussen groeide de behoefte,

DNS op Maandag werd DNS Open Huis. ►►

Dankbaar voor eenieder die dit mogelijk maakt.

Kerngroep Vieren (2)

Martine van Garderen

Na de laatste berichtgeving over de Kerngroep Vieren kan ik nu melden dat er voor de organisatie van de gezamenlijke diensten met de ELG een 'Regiegroep gezamenlijke diensten ELG-PGZO' is samengesteld, bestaande uit vier mensen. Dit zijn vanuit de ELG Marnie Bouterse en Gerrit Riemer, vanuit de PGZO Mieke van Reenen en Martine van Garderen. De groep heeft als taak: op tijd de acties, die nodig zijn voor de organisatie van de eerstvolgende gezamenlijke dienst, uit te zetten.

Voor de andere te organiseren (gezamenlijke) diensten bekijken we per keer of en op welke manier gemeenteleden mee willen doen met de voorbereiding.

Met de komst van Ds. Wielie Elhorst komt 'de Kerngroep Vieren' in de komende tijd weer opnieuw op de agenda en gaan we kijken hoe we ons ook op de 'eigen' diensten kunnen bezinnen.



Hoe is de organisatie van DNS Open Huis nu?

Het Kerkenoverleg is verantwoordelijk voor DNS Open Huis. Kenneth Edam en Mieke van Reenen zitten daarin namens de PGZO. In principe moet elke DNS-kerk in een vrijwilligersdag voorzien en zoveel mogelijk deelnemen aan activiteiten. Een groot deel van het werk bestaat ook uit het vinden van de benodigde fondsen. Op verzoek van het Kerkenoverleg stelt de Beheerscommissie De Nieuwe Stad elke werkdag tussen 10.00 en 14.00 uur beschikbaar aan DNS Open Huis. DNS Open Huis betaalt geen huur, maar wel een bescheiden bijdrage aan de kosten voor het gebruik van de keuken, schoonmaakkosten, water, verwarming en licht van € 50,- per dag.

Wilt u meer weten?

Lees het artikel op pagina 14 van dit kerkblad, maar ook de stukjes in vorige edities. Of vraag informatie aan Mieke of Kenneth. Maar het leukste is natuurlijk om het met eigen ogen te zien! Martine organiseert bijvoorbeeld op maandag 28 oktober om 11u de activiteit *Tafelgesprekken*.

Voor mij is dit project een geweldige manier om het gebouw open te stellen voor "passanten," wie ze ook zijn. Ik ben iedereen dankbaar die dit mogelijk maakt.

Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

06-10 Kerk in Actie Israelzondag	D/L
13-10 Exploitatie gebouwen	B/P
20-10 Kerk in Actie Werelddiaconaat okt.	D/L
27-10 Eigen pastoraat	B/P

Collecten augustus DDS

4 augustus

Diaconie (Stap Verder)	109,65
Eigen gemeente	113,20
Uitgang (exploitatie gebouwen)	102,00

11 augustus

Diaconie (steun aan opvanghuizen)	73,65
Eigen gemeente	105,05
Uitgang (Kerk in Actie)	125,75

18 augustus

Diaconie. (individuele hulp)	93,40
Eigen gemeente	135,30
Uitgang (tekort kerkblad)	134,90

25 augustus

Diaconie (bloemen eredienst)	94,95
Eigen gemeente	111,50
Uitgang (eigen pastoraat)	133,35

Totaal 1332,70



Op 25 augustus werd de beroepingscommissie officieel ontheven uit haar functie en de leden werden bedankt met een prachtige hortensia bloem en een PGZO-kaars.

Bijbel leesrooster

Oktober

- 1 1Koningen 1:1-31
- 2 1Koningen 1:32-53
- 3 1Koningen 2:1-27
- 4 1Koningen 2:28-46
- 5 1Koningen 3
- 6 1Koningen 4:1-5:14
- 7 1Koningen 5:15-6:13
- 8 1Koningen 6:14-7:12
- 9 Psalm 66:1-12
- 10 Psalm 66:13-20
- 11 1Koningen 7:13-51
- 12 1Koningen 8:1-21
- 13 1Koningen 8:22-43
- 14 1Koningen 8:44-66
- 15 1Koningen 9
- 16 1Koningen 10
- 17 1Koningen 11:1-22
- 18 1Koningen 11:23-43
- 19 Psalm 67
- 20 Spreuken 1
- 21 Spreuken 2
- 22 Spreuken 3:1-17
- 23 Spreuken 3:18-35
- 24 Spreuken 4
- 25 Spreuken 5
- 26 Spreuken 6:1-19
- 27 Spreuken 6:20-35
- 28 Spreuken 7
- 29 Psalm 68:1-19
- 30 Psalm 68:20-36
- 31 Spreuken 8:1-21

Beroepings- commissie bedankt!

Kerkdiensten

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 oktober

DDS 9.30 uur Alain Verheij
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 13 oktober

Oogstdienst, Inzameling (zie blz. 4)
Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
en Werkgroep Groene Kerk
O: Rita Conijnenberg D: Wolter Koolstra

Zondag 20 oktober

DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Hanna Fokkens D: Henk Konings

Zondag 27 oktober

Gedachtenisdienst, wintertijd
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra
mmv Cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn



In november dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 3 november

DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Hanna Fokkens D: Hilda Karsijns

Zondag 10 november

Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. André Wingelaar
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 17 november

DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings

Zondag 24 november

DNS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen

6 oktober: pastor Alfons Bartholomé

20 oktober: ds. Hantie Kotzé

3 november: pastor Alfons Bartholomé

17 november: ds. Hugo Vlug

Eben Haëzer, Wisseloord 369,

elke laatste zondag van de maand 14:30 uur

27 oktober (wintertijd): Wim Vreeken, avondmaal

24 november: Marjolein den Dulk

Pastorale afstemming

Martine van Garderen

Met ds. Wielie Elhorst heeft de PGZO nu een team van twee beroepskrachten.

Al zal het bezoekwerk van ds. Wielie de eerste periode nog vooral uit kennismakingsbezoeken bestaan, toch zal er wellicht ook om pastorale aandacht worden gevraagd. Martine van Garderen, onze pastoraal werker, en ds. Wielie stemmen daarin met elkaar af als dat nodig en relevant is. Dat dient het doorlopende pastorale werk, maar is ook noodzakelijk als een van beide pastores op vakantie is en zij elkaar daarom moeten vervangen. Een en ander is afgestemd met de kerkenraad. Het leek ons goed u dat te laten weten.

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

Oktober 2024

2	10.00	Rommelmarkt	DDS
7	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
8	10.30	Bijbelkring	DDS
	14.00	Pastoraal Overleg	DDS
9	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp	DNS
10	09.30	De Kring, pag. 10	DNS
14	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
15	19.30	Diac. & Pastoraat	DNS
16	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Film, pag. 10	DNS
21	13.00	Computerinloop	DDS
	16.30	wg. Vluchtelingen en ongedocumenteerden	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
22	10.30	Bijbelkring	DDS
23	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

28	11.00	Tafelgesprekken	DNS
	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
30	10.00	Rommelmarkt	DDS

November 2024

2	18.00?	Avond voor alle zielen	DNS
3	15.00	Herdenking omgekomen vluchtelingen aan Europese grenzen	Mozes en Aäronskerk
4	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Moderamen	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	10.30	Bijbelkring	DDS
6	10.00	Rommelmarkt	DDS
11	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
13	10.00	Rommelmarkt	DDS
14	09.30	De Kring	DNS



Activiteit in beeld

Bedankt, Henk Konings, voor het maken van fotoboek en reportageboek van het veertigjarig bestaan van De Drie Stromen

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75
1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat: Diaken Johan Schuurung
[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst predikant@pgzo.nl
aanwezig: maandagmiddag in De Nieuwe Stad,
woensdagochtend in De Drie Stromen

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Hannie Kraan 06-38909170

hanniekraan@kracoconsult.com

Pieter Verstoep 06 570 304 68

pieter.verstoep@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.



Welkomstlied

Melodie: Psalm 107

Welkom, ja welkom Wielie,
kom in ons midden staan!
Welkom in de familie,
waar jij ons voor mag gaan.
Wil ons een herder zijn,
leid ons op onze wegen,
opdat wij vruchtbaar zijn,
de medemens tot zegen.

Kom om 't met ons te wagen:
te viëren met elkaar,
omzien al onze dagen,
voor anderen staan wij klaar.
Verbinden willen wij,
om zegen is ons bidden:
jouw komst maakt ons heel blij,
wees welkom in ons midden!