

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost
KERKBLAD PGZO

april 2025



Redactioneel

Op de voorpagina staat de weggeefkast bij De Drie Stromen met Nanda Rietmeijer en Wim Hilderink erbij, hierover leest u meer op pagina 4. Deze maand op 20 april vieren we Pasen, het feest van de opstanding. Een betekenisvolle maand toegewenst.

*Frank Odinot
&
Rosemarije Venema*



ACTUEEL DEZE MAAND



Gemeenteberaad

We spraken met elkaar over Vieren.

6



Omgaan met verlies

Sluit u aan bij de lotgenotengroep.

7



DNS Open huis

Eerste deel van de voordracht van Elianne Schultz

8

Inhoud:

3 Foto | **4** Weggeefkast | **5** Overdenking |
6 Gemeenteberaad | **7** Omgaan met verlies |
8 DNS Open Huis | **9** Elke dag een lied |
10 Aswoensdag, Wereldgebedsday | **11** Genève |
12,13 Kern | **14** Kerkenraad | **15** Meditatie | **16** Film |
17 Kerktuin, Korte mededelingen | **18** Collectes, De Kring |
19 INLIA | **20** Vactures Stap Verder | **21** Kerkdiensten |
22 Agenda | **23** Gegevens | **24** Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN.
Het motto van de gemeente is:
Vieren, Omzien, Verbinden.

Gemeenteberaad

Lees erover op pagina 6



Wereldgebedsdag

Lees erover op pagina 11



Weggeefkast De Drie Stromen

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Afgelopen zomer heeft parochie De Graankorrel met hulp van Simon Blijleven een Weggeefkast opgehangen bij De Drie Stromen. Als u voor de ingang van de kerk staat en u loopt naar links om de tuin heen, dan ziet u de kast aan de muur van de kerk hangen.

Hulp gevraagd

Onlangs heeft De Graankorrel aan de PGZO gevraagd of wij willen helpen met vullen. Als kerngroep Diaconaat & Pastoraat hebben wij positief op hun verzoek gereageerd. Via dit stukje geven wij de vraag om wat in de Weggeefkast te zetten aan iedereen door.

Individueel

Als PGZO zijn we gewend om in juli en tijdens de oogstdienst houdbare levensmiddelen en toiletartikelen in te zamelen. Voor deze acties worden er speciaal artikelen gekocht. Zulke acties gaan we niet voor de weggeefkast organiseren. Dit wordt veel meer een individueel gebeuren. Iemand heeft iets



Steun

Met deze kast worden buurtbewoners gesteund die onvoldoende financiële middelen hebben om voldoende eten of toiletartikelen te kopen. Zij kunnen wat uit de Weggeefkast pakken. Daarom hangt de kast niet in de kerk maar aan de buitenmuur. Leden van De Graankorrel maar ook buurtbewoners vullen de kast al maanden met houdbare levensmiddelen en toiletartikelen. De Graankorrel zorgt ervoor dat de kast netjes blijft.

over (bijvoorbeeld na een verjaardag of een etentje) of ziet een mooie aanbieding in de supermarkt.

Dit kan dan in de weggeefkast worden gezet. Als genoeg mensen van deze kast weten, zal er altijd iets te pakken zijn.

Info

Wilt u meer weten over deze kast, schiet dan na een dienst in De Drie Stromen Nanda Rietmeijer of Wim Hilderink eens aan. Of stel uw vraag aan Corine Noordzij (06-27246722) of andere leden van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat.

Overdenking

Martine van Garderen

Met vallen en opstaan et deze uitdrukking zeggen we dat dingen vaak niet in één keer goed gaan en dat je leert van je ervaringen. (In letterlijke zin betekende dit bijvoorbeeld voor mij dat ik, voordat ik tot het inzicht kwam dat het veilig is om een fietshelm te dragen, eerst keihard moest vallen.)

Littekens

We blijken nu eenmaal mensen die struikelen en uitglijders maken. Dit gebeurt in het dagelijks verkeer tussen mensen, op het werk en in relaties. Meestal komen we na een gesprekje of een nieuw inzicht weer overeind en gaan we weer door. Vallen kan zich ook in ernstiger vormen voordoen zoals het verlies van een geliefde, een ingrijpende ziekte of een verslaving. Opstaan is dan helemaal niet zo vanzelfsprekend. En als je opstaat zijn er de littekens waarmee je moet verder leven.



De kruisweg

De kruisweg van Jezus bestaat uit veertien staties en is op veel manieren, vaak prachtig en kunstzinnig, uitgebeeld. Deze kruisweg, ook wel bekend onder de naam Via Dolorosa, is een vertelling over de laatste uren in het leven van Jezus Christus op aarde. In de derde, de zevende en de negende statie is afgebeeld dat Jezus valt.

Het Latijnse woord statio betekent halteplaats. Je kunt de kruisweg lopen door steeds even stil te staan bij elke statie.

De veertiende statie, de graflegging van Jezus, was traditioneel de laatste.

Rond 1960 werd het toegestaan een vijftiende statie toe te voegen, die de opstanding van Jezus verbeeldt.

Deze vijftiende statie helpt ons om niet alleen maar stil te blijven staan bij het lijden en de dood van Jezus, maar ook bij het nieuwe leven.

Verhalen

De kruisweg kan ook een verbeelding zijn van nieuwe verhalen, van het levensverhaal van mensen, van ons eigen levensverhaal.

Ons eigen verhaal waarin we met vallen en opstaan onze weg gaan, waarin we mensen tegenkomen die ons hun hand toesteken, of mensen die ons links laten liggen.

Ons verhaal waarin we de moed hebben opgegeven of waarin we na een crisis weer opkrabbelen en weer perspectief zien.

Dankzij mensen die met ons meelopen, dankzij de hoop die in ons is.

De hoop en de belofte van nieuw leven.

Die 15e statie mag niet missen.

De opstanding van Jezus laat ons zien dat vallen hoort bij mens-zijn, bij het leven, maar dat het ergste vallen nooit het laatste is.

Opstaan lukt niet alleen. Opstaan is een wonder.

*Opstanding is een
wonder, een
verwondering,
Je wrijft je ogen uit,
het is klaarlichte nacht.*

Jaap Zijlstra

Met vallen en opstaan.

Gemeenteberaad over Vieren

ds. Wielie Elhorst

De uitkomst van de Gemeentedag op zaterdag 18 januari liet aan duidelijkheid niet te wensen over:

aandacht voor vieren moest voor het jaar 2025 hoog op de prioriteitenlijst.

En dus gingen Martine van Garderen, onze stagiaire Lisa van den Bergh en ds. Wielie Elhorst aan de slag om een Gemeenteberaad te beleggen over dit onderwerp.

Het beraad vond plaats op zaterdag 1 maart met het bemoedigende aantal van meer dan 25 gemeenteleden.

Het Gemeenteberaad was de voortzetting van een eerder beraad in het najaar van 2023, toen vieren als thema ook onderwerp van gesprek was.

Besloten werd toen het thema weer op te pakken als er een predikant zou zijn beroepen.

Destijds werd onder andere benoemd dat het van belang was te zoeken naar meer diversiteit in de viering, naar meer samenwerking met andere kerkgenootschappen, alternatieve vieringen voort te zetten en te starten, ook op andere momenten dan de zondagmorgen te vieren en meer ruimte te creëren voor ontmoeting rondom de vieringen.

Tijdens het Gemeenteberaad werden deze aandachtspunten weer opgepakt, maar dan vanuit het perspectief van wat de hernieuwd in te stellen kerngroep Vieren hierin zou kunnen betekenen.



Quiz

Voordat het gesprek daarover werd gevoerd, werden de deelnemers aan het Gemeenteberaad echter eerst getest op hun kennis over vieren de eeuwen door.

Quizmaster Lisa stelde twaalf vragen en haar liefvallige assistent ds. Wielie gaf hier en daar toelichting bij de juiste antwoorden uit de voorgelegde keuzes.

De meeste aanwezigen wisten dat zondag dé vierdag is voor christenen, omdat Jezus op deze dag is opgestaan uit de dood en we dat iedere zondag gedenken en vieren.

Dat Calvijn en zijn behoefte álle gemeenteleden van de gemeente in Genève steeds aan een ondervraging te onderwerpen vóór een Avondmaal er de reden van is dat we tot op de dag van vandaag dit sacrament maar op een paar zondagen per jaar vieren, was echter zo goed als onbekend.

En dat is ook niet zo heel vreemd, natuurlijk. Hoe dan ook konden Lisa en ds. Wielie met tevredenheid vaststellen dat het niet slecht is gesteld met de vierkennis van de PGZO. Mooi!

Kerngroep Vieren

Na een gesprek in kleinere groepen over de persoonlijke waardering van de eredienst in de PGZO, werd de hoofdlijn van het gesprek over vieren weer opgepakt. Het doel van de kerngroep Vieren werd door ds. Wielie als volgt samengevat: het onderhouden en vernieuwen van de eredienst in haar verschillende verschijningsvormen, altijd in samenspraak met de kerkenraad en de gemeente. Binnen dit kader werden de volgende wensen gedeeld:

- (1) de kerngroep als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de eredienst;
- (2) de ontwikkeling en uitwerking van andere vormen van vieren (kerstzang, interactiviteit, andere liederen/muziek);
- (3) ontwikkelingen op landelijk niveau bijhouden en dat delen met kerkenraad en gemeente;
- (4) draaiboeken maken voor de eredienst;
- (5) aandacht voor intergenerativiteit genereren;
- (6) zorgen voor aandacht voor de verschillende groepen van medewerkers aan de dienst.

Voorlopig zal de kerngroep zich vooral richten op de eigen eredienst, maar natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor de verschillende gezamenlijke vieringen waarin de PGZO participeert. Voor dat laatste is op dit moment vooral de coördinatie van belang.

Wie doet er mee?

En toen was het tijd voor de vraag: wie doet er mee? Martine en ds. Wielie zullen de komende tijd beiden actief betrokken zijn bij de kerngroep, omdat dit hernieuwd op te zetten werk om die aandacht vraagt. Acht mensen meldden zich vervolgens naast Martine en ds. Wielie, een prachtig aantal, allemaal met hun eigen expertise: van Open Kring viering tot aandacht voor meertaligheid en van aandacht voor gevarieerde zang en muziek tot meer beweging in de dienst.



Inspirerend

Het Gemeentebeeraad was in zichzelf al inspirerend, dus dat belooft veel goeds voor de kerngroep en voor het vieren in de PGZO. Martine en ds. Wielie pakken dit nu verder op met de geïnteresseerden en in afstemming met de kerkenraad.

Wordt
vervolgd.

Omgaan met verlies

Henk van der Linde

Maandagmiddag 3 maart was ik bij de Computerinloop Reigersbos, bij ons in het kerkgebouw De Drie Stromen.

Een klein groepje heel aardige dames was daar druk in de weer met de voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de Lotgenotengroep Omgaan met verlies, op vrijdag 7 maart. Dat was heel kort dag, maar er komen meer van deze ontmoetingen, iedere eerste vrijdag van de maand, tijd: 17.30 – 20.00 uur, locatie De Drie Stromen (Renswoudestraat 75).

De deelname is gratis en catering is aanwezig.

Graag aanmelden bij Agnes Groenhart, 06 26156945.

Haar emailadres is gloriouscooking@hotmail.com

Dit is een initiatief van Het Platform Reigersbos, de Stichting NuLeven.nl en [Civic Amsterdam](http://CivicAmsterdam.nl).

Wat zeggen zij er zelf over in hun flyer: Samen leren omgaan met verlies.

Heeft u een dierbare verloren en heeft u behoefte aan contact met lotgenoten?

Je bent welkom bij onze bijeenkomsten voor steun en begrip.

Van harte aanbevolen.

Geschiedenis van DNS Open Huis (I)

Elianne Schultz en pastor Raffic (transcriptie)

Hoe het begon. Pastor Raffic (van Treasures International Ministries) ging een maaltijd brengen bij een tachtigjarige vrouw en zag dat het huis heel vies was, dat het stonk en dat ze heel erg onverzorgd was. Ik (Elianne) heb toen contact opgenomen met Cordaan. Het bleek dat er wel een aanvraag was gedaan, maar dat die was blijven liggen. Wegens dit signaal werd het toen snel opgepakt. Ze kreeg de hulp die ze nodig had. Dit is een voorbeeld van hoe we hebben ontdekt dat de samenwerking tussen de pastor en mij best wel uniek is en goed werkt.

Cultuurverschil

Er zijn veel mensen voor wie het moeilijk is om naar Nederlandse organisaties toe te gaan om te vragen of ze ergens recht op hebben. Ze vinden het makkelijker om naar de pastor toe te gaan, om het in hun eigen taal te vertellen en om op een cultureel gepaste manier te vertellen wat het probleem is. Of hij signaleert het gewoon vanuit zijn ervaring. Hij heeft een goed contact met mij, wat veel makkelijker is dan met Cordaan of wat voor organisatie dan ook. Doordat wij goed samenwerken zijn we samen een soort brug tussen de hulpvragers en hulpbieders. Dat wordt door de zorgorganisaties ook wel gezien en gewaardeerd.

Samenwerking

Het afgelopen jaar heb ik samen met een aantal kerken in De Nieuwe Stad, de CBC en de PCG het symposium Healthy Lifestyle georganiseerd. Dat was samen met een aantal zorgprofessionals, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk en het Rode Kruis, die ook graag informatie willen geven aan groepen migranten die we niet zo goed kunnen bereiken. Door dit symposium te organiseren konden zij daar spreken en informatie geven. Dat werd opgevolgd door het symposium *Mental Health* in november, georganiseerd met de nieuwe eigenaren van De Nieuwe Stad.

Dat ging meer over psychische gezondheid en de taboes die er zijn vanuit bepaalde culturele achtergronden. Er was ook samenwerking met een heel aantal professionele zorgaanbieders, die het heel leuk vonden om zo samen te werken met migrantenkerken. Het is zo mooi dat het in De Nieuwe Stad bij elkaar komt.

Fruituigifte

Ik heb de fruituitgifte neergezet als voorbeeld. Er waren boeren die graag fruit wilden doneren aan mensen die dat nodig hebben. Wat ik wel leuk vind aan De Nieuwe Stad is, dat wij een soort verzamelplek of hub zijn geworden waar veel donaties binnenkomen. Van ons gaat het naar allerlei verschillende plekken in de wijk. Ik merk dat er heel veel migranten zijn die heel veel werk doen, maar aan wie het niet lukt om goed te communiceren op een manier die past binnen het Nederlandse systeem. Een aantal donateurs wil verantwoord hebben wat er gebeurt met hun donaties. Het lukt de organisaties niet, maar het lukt mij wel om het namens hen te doen. Dat maakt het mogelijk dat heel veel organisaties donaties ontvangen. Bijvoorbeeld: het fruit wordt niet in De Nieuwe Stad gebracht, omdat wij dachten, het geeft heel veel afval dat wij niet in De Nieuwe Stad willen hebben, dus we laten het daar niet komen. Maar er was een andere kerk die het fruit wel wilde ontvangen. In eerste instantie wilden ze het niet naar die andere kerk brengen, omdat ze eerder niet goed konden verantwoorden wat ze met die donaties deden. Doordat ik ertussen kan stappen kan ik het verantwoorden en kan het nu wel daar gebracht worden. Zo gaat het naar allerlei verschillende projecten. Op de een of andere manier maak ik dan een vertaalslag. Ik vind het heel mooi om te zien dat daardoor heel veel gebeurt en dat het een heel klein stukje werk is dat heel veel deuren opent.

Wordt vervolgd.

Elke dag een lied

Rosemarie Venema

In 2013 kwam het nieuwe liedboek uit, een boek gevuld met meer dan duizend liederen. Alhoewel we best geregeld een nieuw lied zingen in de viering, blijven er nog honderden onbekend.

Hij ging de weg zo eenzaam...

Dit lied is geschreven in Noorwegen. De drie coupletten beschrijven een deel van de passie. Elk couplet begint met 'Hij ging de weg zo eenzaam' daarna volgt de uitwerking van een stuk van de weg die Hij moest gaan. In het eerste couplet horen we hoe de vrienden van Jezus hem in de steek laten door in slaap te vallen. Het tweede couplet is meteen een stuk verder in het passieverhaal, Jezus wordt bespot en geslagen. Het laatste couplet speelt zich af op de schedelberg, Golgotha.

In de melodie van dit lied voel ik de eenzaamheid en het lijden.



Elk couplet eindigt bijna gelijk, maar bij het laatste couplet draait het perspectief vanuit de Bijbel naar ons:

Hij deed dit ook voor ons

Lied: 560
Tekst: Britt G. Hallqvist
"Han gick den svåra vägen"
Vertaling: Sytze de Vries
Melodie: Egil Hovland

Aswoensdag op 5 maart

Mieke van Reenen

Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd, werd gevierd op 5 maart. ELG en PGZO hebben deze viering samen voorbereid. En ook de nieuwe mede-eigenaar van DNS, GPC, werkte mee, onder meer door het a capella zingen van een mooi lied.

Natuurlijk waren er ook mensen van andere kerken aanwezig, zoals van PERKI en de RK parochie.

In stilte gestart, bemoedigd en met lezingen en gezang toewerkend naar schuldbelijdenis, afgesloten met (voor wie dat wilde) het ontvangen van het askruisje: 'want stof ben je, tot stof keer je terug.'

We verlieten de kerkzaal in stilte.

De vastentijd was begonnen, met het thema

'Van God is de aarde.'

Vanaf 12 maart is er elke woensdag weer een vastenmaaltijd met een avondgebed van de verschillende kerken.



Op weg naar Pasen.

Wereldgebedsdag 2025, een verslagje

Martine van Garderen

Het is vrijdagavond 7 maart, rond 19.15 uur, als mensen van overal de grote kerkzaal binnenlopen om de dienst die gaat plaatsvinden mee te vieren. Al de hele dag, zijn er op veel plekken in de wereld mensen bij elkaar gekomen om te bidden, te spreken en te zingen.

Met dezelfde woorden en dezelfde verhalen. Op het liturgisch centrum staan tien vrouwen (die zes kerkgenootschappen vertegenwoordigen), om hun taak als spreker, lector of verhalenverteller uit te voeren.

De prachtige liturgie, met als thema 'Ik heb je prachtig gemaakt', is ons aangereikt door de vrouwen van de Cook-eilanden.

Het thema komt tot leven door de verschillende stemmen, de muziek en de beelden.

Het beeld van de tien vrouwen doet ons eraan denken dat de Wereldgebedsdag

oorspronkelijk een vrouwenaangelegenheid was en in veel landen nog steeds is.

Vandaag, op de dag dat ik dit schrijf, is er de evaluatie van WGD Amsterdam.

We kijken terug op de vieringen en spreken erover dat de Wereldgebedsdag eigenlijk een lekenbeweging van christelijke vrouwen is. Met de nadruk op leken. Mannelijke voorgangers mochten van alles zeggen en doen binnen christelijke kringen. Vrouwen nauwelijks, maar bidden mochten ze wel. Wat begon met twee vrouwen in Amerika die een gebed uitspraken, is uitgroeid, tot een wereldwijde beweging. Nederland besloot een aantal jaren geleden dat de Wereldgebedsdag voor iedereen is, niet alleen voor vrouwen. Zo'n besluit wordt niet overal genomen. Er zijn nog veel landen waar vrouwen de unieke rol en plek die ze mogen innemen op Wereldgebedsdag koesteren en willen behouden.

Jongeren uit Genève

Scriba

Jongeren uit Genève komen (ook) naar Amsterdam Zuidoost om ons en de leden van de ELG te ontmoeten. Zij willen graag met ons in gesprek gaan over Protestantse identiteit.

Oecumenisch?

Wellicht houdt dat onderwerp u helemaal niet bezig en bent u vooral oecumenisch georiënteerd. Mooi, dat is dan een reden om wel te komen en dat in te brengen.

Het kan natuurlijk ook dat wij er niet zo bezig mee zijn, maar al pratend wel een aantal zaken vanzelfsprekend vinden, die toch wel echt protestants zijn.

In elk geval is het boeiend om met jongeren uit een andere omgeving in gesprek te gaan.

De voertaal zal Engels zijn, we gaan kijken of vertalen mogelijk is.

In elk geval bent u van harte uitgenodigd op woensdag 23 april 's avonds in De Drie Stromen.

We beginnen met een avondgebed, waarna het gesprek plaats vindt.

Op het moment van schrijven zijn de precieze tijden nog niet bekend. U hoort dat zo spoedig mogelijk, houd de nieuwsbrief - zoals altijd - goed in de gaten.

Tot woensdag 23 april.



De zorg die er is dat, door te weinig menskracht, de organisatie van de WGD in Nederland op het spel komt te staan is vandaag, tijdens de evaluatie, enigszins weggenomen. Er zijn mensen opgestaan die zich ervoor willen inspannen dat de gebedsdienst op 7 maart als jaarlijks terugkerende gebeurtenis behouden zal worden.

Bij het verlaten van de kerkzaal, na de viering, zijn we onder de indruk van de krachtige en inspirerende verhalen en gebeden die we mochten horen en uitspreken.

Veel dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt om deze viering mogelijk te maken.

nb op pagina 3 staat een foto van de viering

De projecten die dit jaar ondersteund worden vinden niet op de Cook-eilanden plaats. Dit heeft te maken met de verantwoording van de gelden.

De vrouwen van de Cook-eilanden dragen de voorgedragen projecten wel een warm hart toe. De opbrengst van de collecte op 7 maart heeft 225 euro opgebracht en gaat naar Stichting Viaticum.

Deze stichting ondersteunt al jarenlang het werk van Sr. Senkenesh en haar medewerkers in het Medhen Social Center in Addis Abeba, Ethiopië. Het begon met het voorzien van de armste kinderen van kleding en schoolmaterialen, maar groeide uit tot een veelomvattend project. Met bijlessen, opleidingen, werkgelegenheid, steun voor lepra- en HIVpatiënten en kwetsbare kinderen, streven ze naar zelfredzaamheid en ontwikkeling.

Vieren

Martine van Garderen



Op weg naar Pasen staan we als gemeente tijdens de zondagen en avondgebeden in deze veertigdagentijd op verschillende manieren stil bij de schepping, ons leven op deze aarde en onze bestemming hierin.

In verbondenheid met andere kerkgenootschappen mogen we dit vormgeven.

We begonnen met een gezamenlijke dienst op aswoensdag, waarvan u op pagina 10 een verslagje vindt. Ook de liturgie die we vierden op wereldgebedsdag liet ons zien dat God wereldwijd mensen prachtig heeft gemaakt en dat deze mens, op welke plek op aarde die ook mag leven, van grote betekenis is in de eigen omgeving.

In april vierden we in De Drie Stromen. We leven toe naar de gezamenlijke diensten in de Goede Week, op 17, 18 en 19 april die in De Nieuwe Stad plaatsvinden. Per abuis is de naam van Ds. Margrietha Reinders genoemd bij de Paaswake.

In de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen ds. Wielie Elhorst, ds. Gerrit Riemer en Martine van Garderen voorgaan.

De Paasdienst op 20 april vierden we dan weer met onze eigen gemeente in De Drie Stromen.



Omzien Bloemen uit de kerk

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Verbinden

Vanuit het pastoraat

Martine van Garderen

Van **verwijderd ivm privacy** ontvingen wij het intens verdrietige bericht van het plotseling overlijden van haar broer **verwijderd ivm privacy**. Hij was 53 jaar. Als gemeente leven wij mee met **verwijderd ivm privacy**, hun kinderen en kleinkinderen en wensen hen moed en kracht om het leven weer op te pakken.

verwijderd ivm privacy zijn gevallen. Ze werd opgenomen in het Flevoziekenhuis waar zij behandeld wordt. Van harte hopen we op herstel.

verwijderd ivm privacy is inmiddels geopereerd aan haar hand. We hopen dat de operatie het gewenste resultaat heeft.

De afgelopen maand overleden enkele gemeenteleden.

Hverwijderd ivm privacy

Wij denken aan hun families en wensen hun kracht toe.

Er zijn altijd mensen met pijn en verdriet onder ons, soms onzichtbaar.

Laten we, waar mogelijk, elkaar vinden, zien en bijstaan.



Vieren, Omzien, Verbinden

Uit de Kerkenraad van februari

Scriba



e kerkenraad vergaderde op 12 februari 2025.

Als vervolg op de gemeentedag in januari is er een concept jaarplan gemaakt dat de kerkenraad vaststelt.

Het jaarplan kent vier punten: vieren, samenwerking, vrijwilligerszorg en bestuur. Deze punten kwamen op de gemeentedag als prioriteit naar boven.

De Kerngroep Vieren krijgt een nieuwe impuls, waarbij ook het weer opstarten van de Open Kring Vieringen wordt meegenomen. Het plan is om de samenwerking met de ELG door te ontwikkelen, onder andere door gezamenlijke vorming en toerusting.

Vrijwilligerszorg wordt nu opgepakt doordat ds. Wielie Elhorst alle vrijwilligers aan het bezoeken is. Tevens wordt dan gekeken waar de last voor vrijwilligers te groot is.

In het verlengde daarvan wil de kerkenraad onderzoeken of een lichtere vorm van besturen mogelijk is.

- Als eerste stap naar de **kerngroep Vieren** is op zaterdag 1 maart een gemeenteberaad over Vieren gehouden. De stagiaire Lisa van den Bergh heeft hiervoor een voorstel gemaakt.

- **De regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping** heeft een jaarplan en actieplan gemaakt.

De groep is blij dat deze inmiddels versterkt is, waardoor het halen van de beoogde doelen makkelijker is.

- **De werkgroep Groene Kerk** rapporteert dat er subsidie is aangevraagd voor de tuin bij De Drie Stromen.

Rapport

De beheerscommissie van De Nieuwe Stad heeft een rapport laten opmaken dat alle maatregelen bevat die geschikt zijn voor aanvraag van subsidie bij "Duurzame Maatregelen Vastgoed". De kerken in De Nieuwe Stad hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

De belangrijkste wijziging is dat als een kerk De Nieuwe Stad verlaat, deze zelf voor vervanging moet zorgen en dat niet (zoals tot voor kort gold) de andere kerken verplicht waren om het aandeel over te nemen.

- De beheerscommissie van De Drie Stromen meldt dat het **plafond** achter in de kerkzaal zal worden vernieuwd.

- **Jongeren uit Genève** hebben ons aangeschreven dat ze ons graag willen bezoeken en met ons willen spreken over wat protestantse identiteit inhoudt. Zie pagina 11.

Veilige Kerk

Een veilige kerk zijn blijft de aandacht vragen van de kerkenraad. De Protestantse Kerk Amsterdam heeft een nieuwe vertrouwenspersoon. Deze persoon kan ook door gemeenteleden van de PGZO benaderd worden. Er wordt gekeken of zij geïnterviewd kan worden.

De gedragscode zal worden vertaald in een andere vorm, onder meer met pictogrammen, die dan ook in de kerkgebouwen opgehangen kan worden.

- **De voorbereidingen van bijzondere diensten lopen.** (Aswoensdag, Wereldgebedsdag)

- Op 26 oktober 2025 zal er een gemeenschappelijke dienst in De Drie Stromen zijn, om te vieren dat de Church of Pentecost nu **mede-eigenaar** is van De Drie Stromen.





*m in water te geloven
en in brood,
om het leven te verhop
boven alle dood,
om te houden
van het waaien van de wind:
ben jij welkom, lief kind*

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen

Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

De volgende Film in De Nieuwe Stad is pas op woensdag 7 mei, maar we kondigen die nu alvast aan (zet 'm in uw agenda!):

POTICHE

'Potiche' is in het Frans eigenlijk een woord voor siervaas, maar het wordt ook gebruikt als 'pronkstuk', neerbuigend bedoeld voor de 'vrouw met wie de echtgenoot wil pronken'. Fabrikseigenaar Robert is zo'n man, de baas niet alleen op het werk maar ook thuis. Totdat er een staking uitbreekt, hij een hartaanval krijgt en zijn vrouw wordt gedwongen het werk van haar man over te nemen. Met hulp van anderen (hoe? we verklappen niet alles) blijkt zij van aanpakken te weten. Wanneer Robert uitgerust terugkomt van zijn 'vakantie' worden de zaken erg ingewikkeld!

'De maatschappelijke en politieke aspecten geven aan de film extra pit. En maken er een warme en charmante komedie van, waar je ook nog wat van op kunt steken.'

Met zinderende acteurs en actrices!

Datum en tijd: woensdag 7 mei, 20.00-21.45 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 4,00 (incl. consumptie na afloop)



Film in De Nieuwe Stad, altijd interessant!



Kerktuin (16)

Henk de Boer

Er is weer hard gewerkt aan de kerktuin. Snoeien, dode bladeren weghalen, mesten et cetera. Met hulp van Henk van der Linde, die ook meegeholpen heeft met het verspreiden van twee kuub houtsnippers die we van het stadsdeel gekregen hebben. De krokussen en narcissen bloeien.

Korte mededelingen

Pak je kans / Regelingen voor lage inkomens en Inloop

Sam Sheeta

Voor ondersteuning van mensen met lage inkomens en weinig eigen vermogen bestaan er meerdere regelingen. Er zijn verschillende manieren om een regeling aan te vragen. Voor vragen, wendt u tot Sam Sheeta, bijvoorbeeld tijdens de computerinloop in De Drie Stromenkerk op maandagen.

NB. Op maandag 5 mei (bevrijdingsdag) en van 2 tot 30 juni (Sam afwezig) is er geen computerinloop in De Drie Stromen.

Over de Gemeentedag op 18 januari in de Oranjekerk

redactie

1. Een verslag door ds. Wielie Elhorst van het PGZO Jaarplan 2025 is bij de kerkenraad op te vragen
2. Het verhaal over de geschiedenis van DNS Open Huis, door Elianne Schultz en pastor Raffic Osman, wordt in gedeelten in het kerkblad overgenomen. Deze maand deel 1 op pagina 8.

Veertigdagentijd

redactie

Ook in april zijn er veertigdagentijd-bijeenkomsten op de woensdagen (19.30 uur vastenmaaltijd, aansluitend vesper) in De Nieuwe Stad met als thema dit jaar 'Van God is de aarde':

- 2 april: Sabbat, mens en aarde komen op adem;
- 9 april: De noodzaak van rechtvaardigheid en vernieuwing;
- 16 april: De verlossing van heel de schepping.

Komende Collecten

Zondag 6-4 Kerk in Actie Zending	D/L
Zondag 13-4 Missionair werk	B/L
Donderdag 17-4 Eigen pastoraat	B/P
Vrijdag 18-4 Geen collecte	
Zaterdag 19-4 Burennetwerk	D/P
Zondag 20-4 Kerkrentmeesterlijk Quotum	B/P
Zondag 27-4 Exploitatie gebouwen	B/P

Collecten februari

2 februari	
Diaconie (steun aan opvanghuizen)	58,75
Eigen gemeente	96,00
Uitgang (Werelddiaconaat - Ethiopie)	108,95
9 februari	
Diaconie (steun aan particulieren)	82,15
Eigen gemeente	91,20
Uitgang (Kerk in Actie - Werelddiaconaat: noodhulp)	112,42
16 februari	
Diaconie (bloemen eredienst)	84,60
Eigen gemeente	120,95
Uitgang (Kerk in Actie- Binnenlands diaconaat)	148,55
23 februari	
Diaconie (Stap Verder en DNS Open Huis)	80,03
Eigen gemeente	173,70
Uitgang (eigen jeugdwerk)	121,80
Totaal	1279,10

Bijbel leesrooster

April

1	2Koningen 4:38-5:8
2	2Koningen 5:9-27
3	2Koningen 6:1-23
4	2Koningen 6:24-7:2
5	2Koningen 7:3-20
6	2Koningen 8:1-24
7	2Koningen 8:25-9:15
8	2Koningen 9:16-37
9	Psalm 81
10	2Koningen 10:1-17
11	2Koningen 10:18-35
12	2Koningen 11:1-20
13	2Koningen 12:1-22D
14	2Koningen 13:1-21
15	2Koningen 13:22-14:14
16	2Koningen 14:15-29
17	Psalm 82
18	Jona 1:1-16
19	Jona2:1-11B
20	Jona3
21	Jona4
22	Psalm 83
23	Amos 1-2
24	Amos 3
25	Amos 4
26	Amos 5
27	Amos 6
28	Amos 7
29	Amos 8
30	Amos 9

De Kring

Hilda Karsijns

Op donderdag 13 maart kwamen we weer bij elkaar. Jan de Jonge vertelde over zijn verre reizen.

Ook wat hij in die landen gedaan heeft, onder andere Brazillië, Roemenië, Joegoslavië en Servië.

Boeiende verhalen om naar te luisteren.

Op donderdag 10 april komen we weer bij elkaar.

Mogelijk gaan we dan zingen uit het liedboek.

Om half tien is er koffie/thee in de DNS.

Iedereen is van harte welkom.



INLIA collecte

Noortje de Boer



opdag 27 april 2025 is er weer onze jaarlijkse collecte voor INLIA.

Dit doen we omdat we dat hebben afgesproken toen de PGZO charterlid werd.

We hopen dat u weer net als vorige jaren gul wilt geven!

Van de website van INLIA:

Wie zijn we

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Missie

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Visie

INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood.

Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen.

Zij doet dat door:

- het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood;
- het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten;
- het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen;
- een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.



INLIA: partner van mensen

Vacatures Stap Verder

Jan Kok, redactie

H

et ons welbekende
Pastoraal-Diaconaal Centrum
Stap Verder in Hoogoord staat
op de drempel van een nieuwe
fase, met uitbreiding van de

werkzaamheden.

Mede daardoor worden vrijwilligers gezocht voor de volgende functies, onder meer in het stichtingsbestuur:

- een betrokken, verbindende **voorzitter**
- een creatief meedenkende, financieel onderlegde **penningmeester**
- een enthousiast **bestuurslid met PR ervaring** (public relations)
- een betrokken bestuurslid met ervaring in **fondsenwerving**
- een betrokken bestuurslid met gevoel voor **relatiebeheer** (voor contact houden, respectievelijk leggen, met ondersteunende kerken en andere organisaties en met vrijwilligers)

- een betrokken bestuurslid met ervaring in HR (**human resources**: goed personeels- en vrijwilligersbeleid) en werkgeverschap

- een betrokken accurate dienstverlenende **boekhouder**

- een empathische creatieve vrijwillig(st)er die wil **assisteren bij naailessen**

- een **gastheer/gastvrouw** voor de donderdag – of vrijdagmiddag ter ondersteuning van het sociaal spreekuur

Zegt het voort !

Een **uitvoerig rapport** over alle vacatures is op te vragen bij Stap Verder en is ook (digitaal) in bezit van de redactie van het kerkblad.



Kerkdiensten

In april dienst in De Drie Stromen en De Nieuwe Stad

Zondag 6 april

DDS 9.30 uur ds. Trinus Hibma
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 13 april

Palmzondag
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Henk Konings

Donderdag 17 april

Witte donderdag met ELG
Dienst van Schrift en Tafel
DNS 19.30 uur ds. Wielie Elhorst,
ds. Gerrit Riemer en Martine van Garderen
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag met ELG
DNS 19.30 uur ds. Wielie Elhorst,
ds. Gerrit Riemer en Martine van Garderen
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Zaterdag 19 april

Stille Zaterdag / Paaswake met ELG
DNS 21.00 uur ds. Wielie Elhorst,
ds. Gerrit Riemer en Martine van Garderen
O: Rita Conijnenberg D: Wolter Koolstra

Zondag 20 april

Pasen
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Osei Bonsu D: Evelien Wingelaar
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 27 april

DDS 9.30 uur Nellie Versteeg
O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

In mei dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 4 mei

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Hanna Fokkens D: Hilda Karsijns

Zondag 11 mei

Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. ds. Wielie Elhorst
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 18 mei

DNS ds. Jan van der Meulen
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 25 mei

DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser
O: Jan Kok D: Evelien Wingelaar

Donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag met ELG
DNS 10.00 uur ds. Anne Marijke Spijkerboer
D: Wolter Koolstra

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen
zondag om 10.30 uur

6 april: ds. Hantie Kotzé
20 april (Pasen): pastor Alfons Bartholoméé
4 mei: ds. Hugo Vlug
18 mei: pastor Alfons Bartholoméé

Eben Haëzer, Wisseloord 369,
elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
20 april (Pasen): Bart Niek van de Zedde
mmv Cantorij DDS olv. Christine Kamp
25 mei: Martine van Garderen

*Vastenmaaltijd en avondgebed in de
Veertigdagentijd, elke woensdag 12 maart tot
16 april in DNS om 18.30 en 19.00 uur.*

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

April 2025

2	10.00	Rommelmarkt	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
7	13.00	Computerinloop	DDS
	16.30	wg. vlucht. ongedoc.	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
9	10.00	Rommelmarkt	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.30	Kerkenraad	DDS
10	09.30	De Kring	DNS
14	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
16	10.00	Rommelmarkt	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
23	10.00	Rommelmarkt	DDS
	?	Bezoek uit Genève,p.11	DDS
28	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Moderamen	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
30	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

Mei 2025

5	18.00	Eetgroep DNS ?	DNS
7	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Film in DNS, p. 16	DNS
8	10.30	De Kring	DDS
12	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
14	10.00	Rommelmarkt	DDS
	19.30	Kerkenraad	DNS



Activiteit in beeld

Voor de meeste kerkgangers begint de dienst als de dienstmedewerkers en voorganger de kerk binnen lopen, maar eigenlijk is de dienst kort daarvoor al begonnen met het consistoriegebed. De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit en vraagt om Gods zegen over de dienst en in het bijzonder voor de voorganger die Gods woord aan de gemeente mag brengen. Op deze manier is de predikant gedragen door de kerkenraad.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75
1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat: Diaken Johan Schuurung
[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst predikant@pgzo.nl
aanwezig: maandagmiddag in De Nieuwe Stad,
woensdagochtend in De Drie Stromen

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Lenny van den Brink 06-2141 9607

info@lennyvandenbrink.nl

Pieter Verstoep 06 570 304 68

pieter.verstoep@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.



Bijbel in een notendop

Heb je even om stil te staan? Kom dan leer je dit liedje aan.
Heel de Bijbel in één lang lied, zo vergeet je de inhoud niet.

Oude Testament, Nieuwe Testament,
heel de Bijbel begin tot end.
Luister goed nu en let goed op:
bijbellied in een notendop!



Op een ezeltje naar de stad.
Avondmaal en het voetenbad.
Toen verraden met Judaskus
en ontkenning door vriend Petrus.



Ben je benieuwd naar
de verhalen bij dit couplet,
je kunt ze lezen op de site:
www.rosemarije.nl/notendop

De komende tijd lees je hier steeds een ander couplet van dit lied,
zo kun je de hele Bijbel in een notendop verzamelen!